



# 'Menu Kraante' biedt patatje heksenketel

■ **SELLINGEN** – Een patatje heksenketel of een witte wievensoep? U zegt het maar in café-lunchroom De Heksenketel. En als u even moet wachten op uw heksenketelbittertje of gewoon op uw portie saté of uw uitsmijter, leest u de 'Menu Kraante' even door. U neemt kennis van de geschiedenis van Heksje Hasje, de kinderen kleuren ondertussen de kleurplaat in of lossen de woordpuzzel op.

Door **Mat Ringers**

Paul en Joke Hooemoedt hebben niet alleen het voormalige Eethuus Westerwolde aan de Westerkamp gekocht om het om te dopen tot De Heksenketel, zij gooien er ook meteen een nieuwe krant tegenaan. Geen concurrentie voor de regionale dagbladen, maar eens in de drie maanden moet toch een nieuw exemplaar voor de klanten en voor de toeristen in het Westervoldse van de persen rollen. Een menukaart waar behalve de gerechten en de drankjes ook nog eens wat anders te lezen valt, het is even wennen.

*Cron. Dagbl. 12-10-94*

◀ **Paul en Joke Hoogmoedt, geflankeerd door een echte heks, in hun nieuwe eethuis.** Foto: Anne Marie Kamp

De Hooemoeds haken met hun lunchroom en hun krant in op het aan populariteit winnende Sellinger fenomeen van het Heksje Hasje. De legende, met toestemming van de Stichting Sellian in de Menu Kraante opgenomen, verhaalt de historie van de eigenlijk best wel lieve heks die het getreiter van de witte wieven onvluchtte en belandde op het enige droge plekje in het toen zo moerassige Westerwolde: de Hasseberg.

**Opening**

Grappig detail aan de historie is dat vlakbij het Duitse Hasselberg het plaatsje Zellingen ligt met een even toeristisch karakter als 'ons' Sellingen. Het zijn de wetenswaardigheden waarvan de hongerige of dorstige bezoeker kennis kan nemen terwijl de zigeunerschnitzel gebakken of het pilsje getapt wordt.

Het eerste pilsje dat in De Heksenketel getapt wordt zal wellicht iets langer op zich laten wachten dan normaal. Het zal vanmiddag als openingshandeling van de hand komen van burgemeester Herman Euverink wiens vrouw aan Paul en Joke Hooemoedt verklapte dat het hier een van de (weinige) handelingen betreft waarin de burgemeester absoluut geen ervaring heeft. De gasten in De Heksenketel moeten niet te bang zijn uitgevallen. De happen en snappen worden er geserveerd door heksen dus enige

voorbereiding van de kinderen is wellicht op zijn plaats. Anderzijds, Heksje Hasje was vooral een aardige heks en dan zal dat voor de bediening in De Heksenketel ook wel opgaan.

Stukjesschrijvers voor kranten worden, naar verluidt, als zodanig geboren, maar in Sellingen is de kans groot dat ze ook gemaakt worden. De Menu Kraante bevat immers de uitdrukkelijke uitnodiging aan de gasten zelf een stukje te schrijven dat mag gaan over een belevenis in De Heksenketel, over eten, over Sellingen of over de gastvrouw en -heer. „Een goed artikel levert ook iets lekkers op,” schrijft de redactie van de Menu Kraante en dat soort zaken gaan toch aan de neuzen van de 'normale' stukjesschrijvers veelal voorbij.

**Ontdekking**

Is men in De Heksenketel uitgegeten, uitgedronken, uitgelezen en uitgepuzzeld of zelfs uitgeschreven met zijn bijdrage aan de Menu Kraante, dan wijzen de Hooemoedt de eters, lezers en schrijvers gaarne op de andere toeristische mogelijkheden die het dorp Sellingen te bieden heeft. En, schrijven zij in hun krant, de ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer bij tot het menselijk geluk dan de ontdekking van een nieuwe ster. Wellicht gaat dat ook op voor de ontdekking van De Heksenketel.