

Binnenkort boek over inundatie Slochteren e.o.

H.S.
12 maart 1985

V.D. Hoek, R. & v.d. Klei, H.
„Inundatie 1944-45 in woord en beeld”

Op 18 september 1944 werden door de Duitse bezetter de zeesluizen te Delfzijl opengezet, met de bedoeling het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal onder water te zetten. De Duitsers wilden met deze verdedigingslinie de geallieerde opmars stuiten. Een groot deel van genoemd gebied, en aangrenzende delen, kwamen onder een halve tot twee meter water te staan. De overstroming had grote en ingrijpende gevolgen voor de streek en de inwoners, in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren. De gevolgen waren zowel direkt als indirect merkbaar, gedurende een lange periode tot half mei 1945 en zelfs daarna. Op 21 september 1944 gaven de gemeentebesturen de bewoners van de getroffen buitengebieden bevel een veilig heenkomen te zoeken. Velen vonden onderdak bij familie en bekenden elders in het Noorden; ze namen vaak zo veel mogelijk meubelen en overig huisraad mee. De boeren brachten hun vee in veiligheid. Een enkele hooggelegen boerderij bleef bewoond. De achtergebleven personen onderhielden met een roeibootje contact met de 'vaste wal' Om zichzelf en de bezittingen te beschermen werd vaak een kunstmatige dijk aangelegd.

Nadat in december 1944 de vorst inviel, veranderde het overstromde gebied in één grote ijsvlakte. De schaatsliefhebbers konden hun hart ophalen. Tochten werden gemaakt naar Tjuchem, Appingedam, Garrelsweer, Overschild, Wittewierum en Ruischerbrug, langs boerderijen en door boomgaarden. De honderden bomen, die door de Duitsers waren omgezaagd om als versperring dienst te doen, waren voor velen een welkome aanvulling op de karge brandstofvoorraad. De

bomen werden 's avonds en 's nachts van de ijsvlakte gehaald, om zo min mogelijk op te vallen.

Ook veel onderduikers bleven in het overstromde gebied achter. Eén van die onderduikers was de heer J.R. van der Hoek, toen 21 jaar. Steeds heeft de inundatie zijn belangstelling gehouden. Na de bevrijding werd over deze periode vrijwel niets gepubliceerd. Van der Hoek begon een onderzoek en kwam tot de ontdekking dat ook

in officiële archieven weinig over de inundatie is terug te vinden. Het is een „vergeten geschiedenis”, aldus Van der Hoek. Vandaar dat hij voor informatie, documenten en foto's grotendeels terug moest vallen op personen die de inundatie persoonlijk hebben meegemaakt. Dit groepje wordt steeds kleiner. Van der Hoek slaagde er desondanks in een schat aan informatie te verzamelen. Erg veel waardevol materiaal en verhalen (anecdotes), belevenissen. Daarvan wil hij graag zo veel mogelijk in een boek opnemen.

Sinds ongeveer twee jaar werkt de heer J.R. van der Hoek, bijgestaan door de heer H. van der Klei (beiden uit Ten Boer), zeer intensief aan de samenstelling van een boek over de „inundatie”.

Graag had de heer Van der



Harkstede. Het huis van de familie Bakker. Door de kracht van het water werd een deel van de muur weggeslagen.

Groningen, omvattende de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren. De inhoud bestaat ondermeer uit het volgende: beschrijving platteland 1944, de aanleiding tot de inundatie, de uitgevaardigde verordeningen, de direkte en indirecte gevolgen, de evacuatie, de reacties van de betrokkenen en hun belevenissen, hoe redde de boer zich, de voedselvoorziening, leuke anecdotes, trieste verhalen, schetsen en tekeningen.

vervoer, documenten en meer dan 150 vrijwel nog nooit gepubliceerde foto's, waaronder ook bijzondere luchtfoto's, genomen door een Engels verkenningsvliegtuig.

Het adres van de heer Van der Hoek is: J.R. van der Hoek, Vijverweide 1, 9791 GA Ten Boer, tel. 05902-1310. Belangstellenden wordt aangeraden alvast een boek te re-

boek over Slochteren e.o.

12 maart 1985

er de zeesluizen te Delfzijl terdiep en het Eemskanaal edigingslinie de geallieerde ngrenzende delen, kwamen roming had grote en ingrijnten Delfzijl, Appingedam, n zowel direkt als indirekt 1945 en zelfs daarna. Op 21 van de getroffen buitengeen onderdak bij familie en ogelijk meubelen en overig d. Een enkele hooggelegen erhielden met een roeiboottn te beschermen werd vaak

in officiële archieven weinig over de inundatie is terug te vinden. Het is een „vergeten geschiedenis”, aldus Van der Hoek. Vandaar dat hij voor informatie, documenten en foto's grotendeels terug moest vallen op personen die de inundatie persoonlijk hebben meegeemaakt. Dit groepje wordt steeds kleiner. Van der Hoek slaagde er desondanks in een schat aan informatie te verzamelen. Erg veel waardevol materiaal en verhalen (anecdotes), belevenissen. Daarvan wil hij graag zo veel mogelijk in een boek opnemen.

Sinds ongeveer twee jaar werkt de heer J.R. van der Hoek, bijgestaan door de heer H. van der Klei (beiden uit Ten Boer), zeer intensief aan de samenstelling van een boek over de „inundatie”.

Graag had de heer Van der Hoek z'n werkzaamheden tijdig afgerond, zodat het boek voor 1 mei 1985 zou kunnen verschijnen. Dit lukte echter niet, ondermeer vanwege nog recent ontvangen waardevol materiaal. Het boek zal nu in het najaar van 1985 verschijnen.

Volgens raming krijgt het boek (formaat A4) een omvang van 160 pagina's, waarvan plm. 80 pagina's zullen bestaan uit tekst, de rest uit foto's. Het streven is zo veel mogelijk - vaak uniek - en nog niet eerder gepubliceerd materiaal in het boek op te nemen en de prijs beneden de f30,- te houden.

Tentoonstellingen werden reeds georganiseerd in Ten Boer en Appingedam (hier wordt een tweede gehouden) en er zijn tentoonstellingen in voorbereiding in o.a. Tjuchem en Scharmer/Harkstede. De tentoonstellingen leidden tot veel positieve en stimulerende reacties. Het boek gaat over het totale inundatiegebied, van Delfzijl tot



Harkstede. Het huis van de familie Bakker. Door de kracht van het water werd een deel van de muur weggeslagen.

Groningen, omvattende de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren. De inhoud bestaat ondermeer uit het volgende: beschrijving platteland 1944, de aanleiding tot de inundatie, de uitgevaardigde verordeningen, de direkte en indirekte gevolgen, de evacuatie, de reacties van de betrokkenen en hun belevenissen, hoe redde de boer zich, de voedselvoorziening, leuke anecdotes, trieste verhalen, schaatsplezier (één grote ijsbaan), hoe vermaakte de jeugd zich, de onderduikers, het

vervoer, documenten en meer dan 150 vrijwel nog nooit gepubliceerde foto's, waaronder ook bijzondere luchtfoto's, genomen door een Engels verkenningsvliegtuig.

Het adres van de heer Van der Hoek is: J.R. van der Hoek, Vijverweide 1, 9791 GA Ten Boer, tel. 05902-1310. Belangstellenden wordt aangeraden alvast een boek te reserveren. Dit kan bij de heer Van der Hoek en bij de boekhandel.

Hoek, R. & v.d. Klei, H.
inundatie 1944-45 in woord en beeld