

Opa's verhalen inspireerden Benno Hofman tot 'Daar gebeurde het'

Door Hilbrand Polman

De verhalen van zijn opa liggen uiteindelijk ten grondslag aan Benno Hofmans populaire rubriek 'Daar gebeurde het'. Onlangs verscheen onder de titel 'Woelig Groningen' alweer de derde bundel met deze kroniekjes, die Hofman in De Groninger Gezinsbode optekende.



▲ Benno Hofman zoekt altijd een actuele aanleiding voor zijn historische verhalen. Onlangs verscheen zijn derde bundel met verhalen over het Groningen van vroeger.

Foto: Corné Sparidaans

Tegenwoordig publiceert Hofman iedere maandag zijn stukjes in het Groninger Dagblad Stad.

„Mijn opa woonde vroeger aan de Kerklaan en wanneer ik bij hem kwam, vertelde hij altijd verhalen uit zijn jeugd”, vertelt Hofman (45). „Later hebben we hem wel eens ge-

ningen een verhaal uit het verleden zou opdiepen. En ik probeer altijd een actuele aanleiding voor de rubriek te vinden.”

Dus toen de gemeenteraad discussieerde over een nieuw stadion over FC Groningen, diste Hofman op dat de raad rond 1920 ook al jarenlang discussieerde over een nieuw stadion voor Be Quick. Dat zou eigenlijk in het Stadspark moeten komen. De club vond het al-

Luchtfoto's

Uitgeverij Noordboek werkt momenteel aan twee publicaties met de titels 'Groningen uit de lucht' en 'Drenthe uit de lucht'. Ze zullen

recente luchtfoto's uit beide provincies bevatten. Daarnaast zullen er dit jaar nog een stuk of zes publicaties bij Noordboek verschijnen.

Tegenwoordig publiceert Hofman iedere maandag zijn stukjes in het Groninger Dagblad Stad.

„Mijn opa woonde vroeger aan de Kerklaan en wanneer ik bij hem kwam, vertelde hij altijd verhalen uit zijn jeugd”, vertelt Hofman (45). „Later hebben we hem wel eens gevraagd om zijn verhalen op te schrijven. Toen ik later zelf in die buurt kwam wonen, kwamen de herinneringen aan de verhalen van opa weer boven. Toen ben ik me in de geschiedenis van de buurt gaan verdiepen.”

Het begon met stukjes in de buurtkrant en in 1982 publiceerde Hofman een boek over de plantsoenbuurt. Zijn eerste boek. Vervolgens ging Hofman schrijven voor het Groninger Stadsblad. In 1993 werd dat De Groninger Gezinsbode en toen kreeg Beno's rubriek zijn uiteindelijke vorm. „De gedachte was dat ik van een plek in Gro-

ningen een verhaal uit het verleden zou opdiepen. En ik probeer altijd een actuele aanleiding voor de rubriek te vinden.”

Dus toen de gemeenteraad discussieerde over een nieuw stadion over FC Groningen, diste Hofman op dat de raad rond 1920 ook al jarenlang discussieerde over een nieuw stadion voor Be Quick. Dat zou eigenlijk in het Stadspark moeten komen. De club vond het allemaal te lang duren en daarom besloot het bestuur naar Haren uit te wijken. En daardoor zit Be Quick nu in het Esserbergstadion in Haren.

Hofman studeerde historische geografie en heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt. Ook was hij werkzaam bij diverse vredesgroepen. Maar sinds kort heeft hij zich fulltime gestort op het schrijven en redigeren van boeken over Groningen. „Ik ben voor 18 uur per week als redacteur in dienst bij uitgeverij Noordboek. Dat is een onderdeel van de Noordelijke Dagblad Combinatie. We geven zo wel fictie

Luchtfoto's

Uitgeverij Noordboek werkt momenteel aan twee publicaties met de titels 'Groningen uit de lucht' en 'Drenthe uit de lucht'. Ze zullen recente luchtfoto's uit beide provincies bevatten. Daarnaast zullen er dit jaar nog een stuk of zes publicaties bij Noordboek verschijnen.

als non-fictie uit. Noordboek gaat ook mijn boeken uitgeven, onder meer het boek dat ik ga schrijven over de Schildersbuurt en Vinkhuizen.”

Daarnaast is Hofman onlangs gevraagd om voor de gemeenten een aantal historische publicaties te verzorgen. Waarover die zullen gaan, is nog niet geheel duidelijk. „Maar het is denkbaar dat ik bijvoorbeeld een boekje maak over de Westervaren of over de Grote Markt Noordzijde. Dat zijn immers locaties die vanwege de nieuwbouw erg in de belangstelling staan.” 9017.600