

Woelig Groningen

Beno Hofman



Verhalen uit het verleden van de stad

Een dramatische liefdesmoord, ongewenste intimiteiten, een dodelijk ongeval van de politiechef en een in de stad rondwarende Albanese oplichter, maar ook feestelijker zaken als avonturen op de kermis, een gigantische circusshow en een merkwaardig verlopen koninginnedag zijn enkele van de vele onderwerpen in de zojuist verschenen, rijk geïllustreerde uitgave 'Woelig Groningen'.

Allerlei voorvallen uit het verleden, ooit actuele gebeurtenissen waar de stad voor op de kop stond, zijn jarenlang door Beno Hofman opgetekend en gepubliceerd. Die stukken zijn nu gebundeld. In zesenvijftig hoofdstukken wordt duidelijk dat vrijwel elke straathoek in de loop van de geschiedenis het toneel was van opmerkelijke voorvallen, van menselijke tragiek tot heerlijke triomfen.

'Woelig Groningen' is te koop in de boekhandel en bij de kantoren van Hazewinkel Pers. De prijs is f 19,50

EEN UITGAVE VAN UITGEVERIJ NOORDBOEK

