

Dopheide

WC 18 mei 1983

Vrijdagavond presenteert mevrouw A. Hofmeester uit Winschoten haar eerste gedichtenbundel aan het publiek. De presentatie vindt plaats in de Medeklinker. De titel van de bundel is 'Dopheide'.

In het boekje zijn ongeveer 65 gedichten ondergebracht. De meeste van die gedichten zijn van religieuze aard. Ook staan in 'Dopheide' enkele gedichten, ge-

schreven in het Gronings dialect. De kosten van het uitgeven van de bundel heeft mevrouw Hofmeester uit eigen zak betaald. Tegen Het Journaal zei ze dat liever te doen, dan het geld afstaan aan 's lands belastinginspecteur. Al jarenlang worden de gedichten van mevrouw Hofmeester afgedrukt in het personeelskrantje van het Sint Lucasziekenhuis. Mevrouw Hofmeester heeft daar als verpleegkundige gewerkt tot haar pensioen in 1972. Nu heeft zij alle tijd voor haar vele hobby's, zoals wandschilderen, knutselen en natuurlijk dichten.