

'Adrillenmaart in Winschoot': boek van D. S. Hovinga

Net na de jaarlijkse hoogtijdagen, maar nog wel helemaal in de sfeer ervan, ontvingen wij „Noar 't Adrillenmaart belevenissen van Menzo Woldemoo in Winschoot” van Derk Sibolt Hovinga, een uitgave van Stabo/All-round in Groningen, prijs f 12.50.

Het is een verhaal van 261 vierregelige coupletten — dus een dichtwerk — dat een beschrijving geeft van de sfeer en het hele gebeuren op en rondom Adrillenmaart.

De schrijver vertelt in kostelijke humor wat hij ziet en beleeft op die dag — en dat is niet weinig. Hij geeft blijk van een scherpe opmerkingsgave en weet zijn belevenissen boeiend door te geven aan de lezer, die het boekje stellig in één ruk zal uitlezen.

Voorals de ouderen zullen in „Adrillenmaart in Winschoot” veel dierbare herinneringen tegenkomen. Vermeldenswaard is ook, dat in het gedicht een groot deel van de voornamen, die in dit

gebied voorkomen, zijn verwerkt.

Hovinga, die een bekende naam heeft in de Groninger literatuur, spreekt in het „veurwoord van de schriever” van „mien laagste dichtwaark”. Het „geft 'n beschrieven van dit, oet oerolle laankmanstieden overvaarfde, maartgebeuren in de Oldamtster, Raiderlaander en Westerwoldse regio's dat nog aaltied onverminderd-leventege volkstraditie is, en meugelk nog laank zo bliieven zal ook.

't Geft, in de aigen toal van dizze regio's, 'n speulse beschrieven van 't gebeuren; 't geft 'n kiek op de volksoard; het brokken Grunneger humor, moar ook ernst in zok”. Ook „benoadrukt het de centrumpositie van Winschoot in de nuimde regio's en helpt het hopelk mit, de aaindrachten de volksainhaid te stimuleren.” Een volkomen juiste typering van dit boekje in rijmvorm, dat vele Oostgroningers ongetwijfeld met onverhuld plezier zullen lezen. En terecht!