

# Feest op Zeerijper Ippingaheerd

**De pastoor hielp z'n huishoudster en de huishoudster hielp haar pastoor. Een bijzonder vruchtbare samenwerking. Als een konijnenkolonie op de Veluwe. Het gebeurde dat het soepel tien en meer nazaten opleverde. "Het celibaat was toen niet zo streng als later," vertelt Hille Eppinga met een milde glimlach. Toen; vijfhonderd jaar geleden. Amerika was net ondekt. Veertien-tweënnegentig. 't Begin van de stamreeks der Eppinga's. Hille is er al meer dan twintig jaar 'hardop' mee bezig. Vooral de eerste tien jaar. Complete vakanties spendeerde hij eraan. De finale is in zicht. Op de langste dag; in Zeerijp. Een plezierig samenzijn van - schier - alle nog beschikbare Eppinga's. Tot vanuit Amerika en Argentinië.**

Eigenlijk was negentien-tweënnegentig een betere datum geweest," bekennt de onderzoeker met enige spijt. "Precies vijfhonderd jaar na dato." Vijfhonderd-en-vijf is echter ook leuk. Uit alle windstreken komen de Eppinga's naar 't Groninger Hoogeland. Naar Zeerijp. Ooit was Gerrit Albertszoon er pastoor in de Jacobuskerk. Als Gerardus Alberti. "Een legendarische figuur," zegt Hille. "Hij woonde in Appingedam en was pastoor in Zeerijp. Hij overleed in zestienhonderdeén. Heeft zich tweemaal gevangen laten zetten. De laatste keer nog in zestienhonderd. Was hij al tachtig jaar. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Om zich vrij te laten kopen en op die manier te voorkomen dat Zeerijp platgebrand werd. Tweemaal is het Groningerland geteisterd door brandschattochten van de Spanjaarden. Alle plaatsen werden platgebrand." Gerrits zoon ('de pastoor hielp z'n huishoudster, enzovoort) Jan Gerritszoon Eppinga vestigde zich aanvankelijk op

een hofstee van een vroedman; de Ippingaheerd. Hille Eppinga: "De i en de e werden nogal eens afgewisseld." Een bestaan kon Jan Gerritszoon echter niet opbouwen en hij verkaste naar Alkmaar. Om later toch weer naar Noord-Nederland terug te keren; ondertussen gehuwd met de dochter van de burgemeester. In Leeuwarden werd de familie van katholiek protestants. Hille's eindeloze speurtochten in oude geschriften maken helder en klaar, dat de familie zich daarna voorbeeldig ontwikkelde. Patriciërs werden het. Burgemeesters, vroedmannen, advocaten. Zelfs werden ze aangetroffen op de admiraliteit. Hille spreekt van 'banden met het koninklijk huis'. In zeventienhonderd was het met de welstand gedaan; de echtgenote van Quirijn Eppinga vroeg bij de plaatselijke overheid een financiële ondersteuning aan om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Voor de goedlachse algemeen manager van de Divisie Oude-



renzorg uit Muntendam ("ik ben geboren in Donkerbroek") is het zoeken naar naamgenoten een fanatieke liefhebberij geworden. "Je valt van het één in het ander. Zo'n twintig jaar terug werd ik door een oom van mij nieuwsgierig gemaakt. Hij beweerde dat we van Engelse afkomst waren. Eerst samen met mijn zwager Piet Bultsma ben ik op onderzoek gegaan. Alle Eppinga's die we konden achterhalen aangeschreven." Het duo kwam tot vier familiegroepen; verspreid over de provincies Groningen en Friesland. "Ik kom uit de groep Wymbritseradeel," preciseert Hille. Het zevenhonderd jaar oude kerkje van Zeerijp en de nabijgelegen hoeve Ippingaheerd staan centraal gedurende de grote reünie van 21 juni. Erg gelukkig is Hille met het terugvinden van de grafsteen van Gerardus Alberti. "Zijn naam staat nog op het bord in de kerk," stipt de Muntendammer aan. "Als eerste. Toch wel een hele vreemde gewaarwording als je de kerk binnenkomt en zijn naam leest. Z'n grafsteen is

ook nog aanwezig. Een oude altaarsteen van dertienhonderdentwintig. Is als stoep gebruikt. Lag achter de kerk en ik ontdekte hem ineens. Eén van de oudste stenen uit het gebied. Op 21 juni komt de steen in de kerk te liggen; in het stiltecentrum. Dan komt ook de naam Ippingaheerd weer op de boerderij."

Een 'speciale attractie' op de familie-bijeenkomst is ongetwijfeld Jacobus Eppinga uit Michigan in Amerika. Een tachtigjarige gewezen predikant. "Hij spreekt goed Nederlands," weet Hille, "van zijn ouders geleerd. Hij zal de verzamelde naamgenoten vanaf de kansel in de kerk toespreken. We hebben voor de gehele dag de kerk afgehuurd." Na het samenzijn in het bedehuis wordt de reünie verplaatst naar de hoeve Ippingaheerd, die voor deze gelegenheid opnieuw met z'n oorspronkelijke naam opgesierd zal worden."

Voor Hille Eppinga wordt 21 juni een bijzonder belangrijke dag. Hij was er twee jaar mee bezig...

Hille Eppinga bij de grafsteen van zijn voorvader pastoor Gerardus Alberto op het kerkhof van Zeerijp. © NvhN/Jan Zeeman