

VROUWEN VAN DE EEUW

Aletta Jacobs

9 februari 1854 - 10 augustus 1929

In aanvang zocht zij slechts het recht dat alle vrouwen was ontzegd: een eigen studie en zelfontplooiing een carrière na voltooiing.

Wat volgde was een constante strijd voor actief kiesrecht en onafhankelijkheid. Scherp formulerend, blijmoedig en zacht paarde zij vrouwelijkheid aan manlijke kracht.

Rosa Bromet

- Geboren in het Groningse Sappemeer als dochter van een joodse huisarts.
- Ging als eerste meisje naar de Hogere Burger School (HBS) en de Universiteit.
- Besloot zich in 1883 in te zetten voor het vrouwenkiesrecht, toen het haar niet lukte haar naam op de kiezerslijst voor de Tweede Kamer geplaatst te krijgen.
- Trouwde in 1892 met Carel Victor Gerritsen, raadslid en wethouder in Amsterdam.
- Kreeg op voorspraak van minister Thorbecke in 1871 toestemming colleges te volgen aan de universiteit van Groningen.
- Werd in 1878 de eerste afgestudeerde vrouwelijke arts.
- Hield tweemaal per week kosteloos spreekuur.
- Stopte in 1904 met haar artsenpraktijk om zich geheel te wijden aan haar werk voor de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Werd daarvan in 1903 de eerste voorzitter.
- Was in 1904 mede-oprichtster van de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht.
- Kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, werd in Nederland

het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Aletta Jacobs zette zich vanaf dat moment in voor de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Veiligheid.

- Bezocht voor de Vredesbeweging tal van landen, waaronder Azië, Afrika en Rusland. Ontmoette in 1919 de Amerikaanse president Wilson en verzocht hem mede namens de Nederlandse minister-president Cort van der Linden een conferentie van neutrale landen bijeen te roepen.
- Het Aletta Jacobshuis is het oudste consultatiebureau voor seksuologie in Nederland.
- Dankzij haar bemiddeling is er veel verbeterd in economisch, staatkundig en maatschappelijk opzicht op het gebied van vrouwenemancipatie.
- Wordt beschouwd als de koningin-moeder van het feminisme in Nederland.

Aletta Jacobs:
'We wilden vrouwen na ons een gelukkiger leven geven'

Uitspraken van haar:

- "Waarom moet ik eerst het bewijs leveren dat ik het verdien om als medisch studente te worden ingeschreven, terwijl dat voor de meest onbeschaafde of domste jongen geen enkel probleem is?"
- "Als één vrouw in het land onrecht werd aangedaan omdat zij vrouw was, dan voelde ik dat als een persoonlijke belediging."
- "Wij hebben strijd gevoerd om aan de vrouwen die na ons komen een gemakkelijker, gelukkiger leven te geven!"



Tekst: Rosa Bromet. Fotografie: ANP