

# Eerste Emo-boek voor burgemeester van Ten Boer

31 okt.  
'84

Van een onzer verslaggevers  
GRONINGEN — De heer  
Verschoor van de stichting Matrijs  
overhandigde gisteravond in Het  
Tehuis in Groningen het eerste  
exemplaar van het boek „Emo,  
tussen angst en ambitie,” aan bur-  
gemeester A. Sybesma van Ten  
Boer. Het boek is het derde deel  
van de historische reeks Stad &  
Lande. Het is geschreven door  
prof. dr. H. P. H. Jansen, hoogle-  
raar in de Middeleeuwse geschie-  
denis aan de Leidse universiteit.  
Het boek handelt over Emo die in  
de dertiende eeuw abt was van het  
klooster in Wittewierum, dat nu in  
de gemeente Ten Boer ligt. Emo  
schreef een kroniek waardoor veel  
van de Groninger geschiedenis uit  
die tijd bekend is. Jansen verhaalt  
in zijn boek over de emoties en de  
gedachtenwereld van de abt Emo.  
Het boek is tot stand gekomen met  
financiële steun van de provincie  
Groningen. Op de foto: De heer  
Verschoor overhandigt het eerste  
exemplaar aan burgemeester  
A. Sybesma (links). (Foto: Gerard  
Til).

