

# Piet Paaltjens blijkt auteur Oera Linda-boek

**GRONINGEN** ■ Een mysterieus, meer dan honderd jaar geleden geschreven boek over de geschiedenis van Friesland, het Oera Linda-boek, blijkt van de hand van François Haverschmidt. Dat heeft een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen vastgesteld. Dominee Haverschmidt is als dichter beter bekend als Piet Paaltjens.

Het Oera Linda-boek dook in 1867 voor het eerst op bij een timmerman in Den Helder. Het staat bekend als een fraai staaltje geschiedverval-

sing. In een voorrede van het boek staat dat het zou gaan om een uit 1256 daterende kopie van een Oudfries manuscript betreffende het begin van de wereld en zijn geschiedenis.

## Geestelijk vader

Volgens onderzoeker Goffe Jensma kan met zekerheid worden vastgesteld dat François Haverschmidt de geestelijk vader is geweest van het Oera Linda-boek.

Het was zijn bedoeling zijn orthodoxe christelijke tijdge-

noten te laten zien dat ze de bijbel niet letterlijk moesten nemen.

Maar de persiflage bleek veel serieuzer te worden genomen dan Haverschmidt had verwacht. Een classicus uit Leeuwarden, Jan Gerhardus Ottema, geloofde het boek namelijk op zijn woord. Dankzij diens vertaling en uitgave (uit 1872) kon het boek later, vooral in Duitsland in het Interbellum en in de Angelsaksisch georiënteerde New Age-beweging, worden gelezen als een bij-

bel. Volgens Jensma staat nu vast dat Haverschmidt de geestelijk vader was. Het Oera Linda-boek past, zo concludeert Jensma, als een hand in een handschoen in zijn oeuvre.

Het toont tal van overeenkomsten met zijn andere werken en getuigt van dezelfde drang tot mystificatie die zijn alter ego Piet Paaltjens aan de dag legde.

Jensma promoveert in december aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek. (ANP) 24-11-04