

Replica Achterhuis roept herinneringen op



► Dereplica van het Achterhuis wordt onthuld.

Foto: Gerrit Boer

➤ Vervolg van voorpagina

■ **WESTERBORK/STADSKANAAL-** Het was een emotionele bijeenkomst, gisteren in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te Hooghalen. Toen Bennie Kosses en zijn vrouw Lammie Kosses-Drenth en schoonzus Fennie Poppema-Drenth de maquette van het Stadskanaalster Achterhuis onthulden, pinkten ze even een traantje weg.

De door Marten van der Horst en Frans ten Horn vervaardigde replica van het allang afgebroken boerderijtje aan de Kromme Wijk in Stads-

kanaal, bracht vele herinneringen naar boven bij het drietal. Drie lange jaren zat Bennie Kosses er samen met twaalf andere joodse mensen ondergedoken. Drie jaren van ontbering en angst, maar ook van pril geluk. Bennie kreeg verering met Lammie, die in december 1944 het leven schonk aan een kind. Nog geen maand na de bevrijding van Stadskanaal -op 13 april 1945- trouwde het tweetal. In Stadskanaal hield Lammie, die zich een dekmantel verschafte door bij het Kringhuis van de NSB te werken, uiteraard angstvallig geheim wie de vader was. De

geruchte deed al gauw de ronde dat het een Duitser moest zijn. Iemand zou zelfs hebben gezegd dat het kind 'een echt Moffenkoppie' had.

„Gelukkig kwamen veel mensen reeds op de eerste dag na de bevrijding naar Lammie toe om hun spijt te betuigen, toen eenmaal bekend was wat er zich bij de familie Drenth had afgespeeld,” vertelde Bennie Kosses gisteren in Hooghalen.

„We maalden zelf het meel om brood van te bakken. Ook sneden we tabak om af en toe een shaggie te kunnen roken,” blikt Bennie Kosses terug. „Ik was de jongste volwassene en

gaf les aan de vijf kinderen.” Deze kinderen waren tussen vier en tien jaar oud toen ze in het Stadskanaalster Achterhuis terecht kwamen. Ze moesten zich altijd stil houden. Huilen en hoesten mocht alleen in een kussen. Het is te danken aan de moed van de familie Drenth, alsmede aan het 'stille verzet' van de ongeveer 100 Stadskanaalsters die van het bestaan van de onderduikers afwisten, dat deze situatie maar liefst drie jaar lang heeft voortbestaan. In tegenstelling tot het bekende Achterhuis uit Amsterdam, dat uiteindelijk werd verraden.

98 29-9-97