

Een eerbetoon aan de joodse familie Hart

Van een onzer verslaggevers

■ WINSCHOTEN – Het zou mooi zijn, een boek gewijd aan de familie Hart. De geschiedenis van Salomon, Meijer Andries, Elias Izaks en al die anderen, als voorbeeld van de typisch joodse familie zoals die ooit in het Oldambt leefde. Vellen bloten, huden zouten, in wol handelen, dat deden de 'Harten'. Tammo Bakker, altijd maar schrijvend over het joodse verleden in de regio, heeft die biografie niet vervaardigd. Hij heeft wel een boekwerkje geschreven, waarin de familie Hart centraal staat.

Bakker heeft zijn boek de titel 'MedieneStad Winschoten. Mokum van het noorden' gegeven. Maar het is toch vooral die ene familie, die de hoofdrol speelt. Bakker vertelt over Salomon en Martha Hart, die in de negentiende eeuw in Winschoten leefden. Over Salomons broers Levie en Heiman, die in 1863 de Hart Wol Onderneming oprichtten en daarmee wereldfaam verwierven.

De firma, die vlakbij het station stond, werd zeventien jaar later al aan Fransen verkocht. De auteur laat ook Jan Pieter Koers aan het woord. De amateurhistoricus uit Midwolda heeft een artikel geschreven over de telgen van de familie Hart, die in Scheemda woonden. Ook daar waren ze actief als vellenbloters en huidenzouters. Koers beschrijft uitgebreid de avonturen van de Scheemder tak.

Salomon en zijn vrouw Martha, reeds genoemd, liggen op de joodse begraafplaats in



Winschoten. Hun graf was voor Bakker de directe aanleiding om de pen te pakken. Dat graf

was namelijk vernield, vermoedelijk door vandalen. Een nazaat in Wales, Herbert Hart,

hoorde van die vernieling en betaalde na overleg met Bakker de restauratie van het graf.

Over deze Herbert geeft de auteur uiteraard ook informatie. Het boek van Bakker kan onder

meer worden gekocht bij de Winschoter boekhandel Nieborg. 99 9-9-00