

Lange afstandslopers gedenken laatste voorzitter ringsynagoge Winschoten

Naam Ahron Salomons verbonden aan wandeltocht

■ WINSCHOTEN – Een wandeltocht zal voortaan gehouden worden onder de naam Ahron Salomons Wandeltocht. Met deze naamgeving herdenkt de Werkgroep Oost-Groningen van de Wandelsportvereniging Friese Lange Afstands Lopers de laatste voorzitter van de Nederlands Israëliëse ringsynagoge van Winschoten. Salomons werd met zijn twee zoons in de nacht van 3 op 4 oktober 1942 op transport gesteld naar Westerbork. Op 12 februari 1943 is hij in Auschwitz om het leven gebracht.

Door **Mat Ringers**

Salomons, geboren op 22 september 1883, dreef met zijn zoons Alexander en Abraham een groothandel in schoenen en klompen aan de vroegere Wilhelminastraat, nu Vissersdijk, vlak achter het voormalige Joods Centrum. Tijdens de eerste twee jaren van de oorlog werd hij door de bezetter gedwongen zitting te nemen in de plaatselijke Joodse Raad. In de zomer van 1942 hebben zijn zoons Alexander en Abraham de vlucht genomen, via Amsterdam naar Zwitserland. Alexander werd met zijn vrouw door de Duitsers uit de trein gehaald en afgevoerd naar een van de vernietingskampen. Abraham heeft Zwitserland bereikt. Vader Ahron werd met het voerkrachtige transport afgevoerd, waarmee in de nacht van 3 op 4 oktober 446 joden uit Winschoten en omgeving naar Sobibor en Auschwitz werden gebracht.

De nog levende zoon Abraham heeft vanuit zijn woonplaats Herzlia in Israël, te kennen gegeven meer ingenomen te zijn met het eerbetoon aan



▲ De wandeltocht verbonden en ter nagedachtenis aan de in de oorlog omgekomen jood Ahron Salomons voert ook langs het joodse monument voor de synagoge aan de Boschstraat in Winschoten. Hier staat een aantal Duitse en Nederlandse leerlingen stil bij het monument.

Foto: Richard Riemer

zijn vader. In een brief schrijft hij aan de initiatiefnemer, de Winschoter Lodewijk Everts: „Wat betreft de naamgeving aan de geplande wandeltocht heb ik daartegen geen bezwaar. Integendeel, ik stel dit voorstel zeer op prijs en dank u

hiervoor bij voorbaat.” „Een eerbetoon aan de gehele joodse gemeenschap, zo moet de naamgeving gezien worden”, zegt Lodewijk Everts. „Vandaar ook dat we tijdens de wandeltocht langs het monument De

kleine klagmuur van Marijke Ravenswaaij lopen.” Aan de finish van de wandeltocht ontvangen de deelnemers een historische beschrijving van Winschoten en de voormalige joodse gemeenschap ter plaatse.

Het werkje wordt aangeboden door de Stichting Joods Verleden Winschoten die zich inzet voor de blijvende herinnering aan de joodse gemeenschap van Winschoten, ooit verhoudingsgewijs na Amsterdam de grootste joodse gemeenschap van Nederland. De stichting houdt op 9 oktober een Herdenkingsdag en is van plan die voortaan jaarlijks te organiseren.

Historische route

De Werkgroep Oost-Groningen van de FLAL bestaat naast Everts uit de Winschoters Ubo Hes en Hennie Nuninga, de Pekelder Johan Jansen en Jan Schokker uit Heiligerlee. Zij hebben voor de beide versies van de tocht, 25 en 35 kilometer, de trajecten nauwkeurig geconstrueerd en als bijlage de cultureel-historische informatie samengesteld. De wandeltocht, waarvoor een driehonderd deelnemers verwacht worden, voert over zowel verharde als onverharde delen van het traject. De start vindt om 9.00 uur plaats in cultureel centrum De Klinker en leidt de wandelaars onder meer langs het in 1825 aangelegde Sterrebos, Midwolda en het Midwolder bos, door de staatsbossen Kromme Elleboog naar Oostwold, het Scheemdermeer, over de dubbele ophaalbrug van Eexterhaven en door de Kloostervallei in Winschoten.

Zie verder op pagina Regio Service: De zaterdagen zijn de wandeldagen van Lodewijk Everts.