

Emigrant schrijft nostalgisch misdaadverhaal over Molenstad

Dood en verderf op Winschoter voetbalveld



Van onze verslaggever Marcel Looden

■ **WINSCHOTEN/JORDAN ROAD** - Een Canadese politieman en een terrorist die elkaar ontmoeten tijdens een morgendienst in de gereformeerde kerk aan de Venne in Winschoten. Diezelfde terrorist die later wordt gedood op het voetbalveld van WVV aan de Kastanjelaan.

Feiten? Nee, fictie, ontsproten aan het brein van Herman de Jong. Een 65-jarige inwoner van het Canadese dorpje Jordan Road, die in 1953 emigreerde en nu aan de hand van een misdaadverhaal herinneringen aan de tijd van toen ophaalt. 'Het Winschoter Complot' luidt de veelbelovende titel.

Kweekschool

Geboren in Vlagtwedde, opgegroeid in Winschoten, de HBS en de Kweekschool doorlopen. Zo zien in een heel kleine notendop de Hollandse jaren van De Jong eruit. Op z'n eenentwintig

◀ **In de gereformeerde kerk in Winschoten ontmoeten de held en de boef elkaar, in de misdaadroman van een naar Canada geëmigreerde Winschoter.**

Foto:Dennis Beek

ste besloot hij het avontuur overzee te zoeken en naar Canada te emigreren. „Ik ben vervolgens vijftien jaar onderwijzer geweest en later directeur van een instelling voor geestelijk gehandicapten”.

Weekblad

In z'n vrije tijd vulde hij een Nederlandse pagina in het weekblad The Christian Courier. Verhaaltjes over het vaderland en over Canada, gevretten door de vele Nederlandse emigranten in dat immense land. De Jong besloot die verhalen te bundelen en in eigen beheer uit te geven. „De boekjes heten 'Opa Dekker in Canada' en 'Janneke'”. „Er zijn drie-, vierhonderd exemplaren van verkocht. Ze worden vooral door oudere mensen nog veel gelezen.”

Leeftijd

Toen hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, begon voor De Jong het echte werk. Hij zette zich aan het schrijven van zijn eerste roman en dat boek is nu gereed. 'Het Winschoter Complot' beschrijft hoe een jongeman uit Winschoten naar Canada emigreert, daar bij de Royal Canadian Mounted Police terecht komt en oog in oog komt te staan met een andere geëmigreerde Winschoter, een terrorist. „Die is afkomstig van het Zandpad (voor de jongere lezers, het Zandpad is de huidige Zeehelden-

straat, ML), hij heeft vijf Palestijnse helpers. Het boek speelt 25 jaar geleden, in de tijd van die terroristische groeperingen”.

Held

De hoofdrolspelers doen Toronto, Buenos Aires, München aan maar het echte werk vindt plaats in Winschoten. In de gereformeerde kerk aan de Venne ontmoeten de held en de boef elkaar. „En de schurk sterft op het voetbalterrein aan de Kastanjelaan. Dat is er nu niet meer? Maar toen nog wel”. Zo'n honderdtwintig pagina's telt het boek.

Uit Groningen afkomstige vrienden hebben het werk gelezen. „Ze vonden het leuk, ook omdat ik ook dialect gebruik. En nu probeer ik een uitgever te vinden. Ik heb verschillende uitgeverij in Nederland geschreven en hoop op een positief antwoord.”

Plezier

De Jong zegt met ontzettend veel plezier zijn herinneringen aan 'zijn' Winschoten op papier te hebben gezet. Maar terugkeren? Nee. In het piepkleine Jordan Road (de inlichtingenjuffrouw van de PTT kan de naam nergens vinden) bevalt het hem prima. En bovendien heeft hij dagelijks een stuk Oldambt bij zich. Hij is namelijk getrouwd met Stiena van der Laan en die is afkomstig uit Blijham.

99 15-9-97