

Een 'klooster' in de Dollardpolder

■ **JOHANNES KERKHOVEN-POLDER** - Is dit een klooster?, vroeg de fietser eens. Nee, mevrouw, dit is een landbouwbedrijf, antwoordde de boer. Maar dat torentje dan?, drong de vrouw aan. De architect hield van kerken, mevrouw. En die klok dan? Die luidde voor de schaft van de arbeiders.

Menig toerist die de polder doorkruist is teleurgesteld. Hier wonen geen monniken. Hier zetelt een landbouwbedrijf, een complex van schuren en woningen. Johannes Kerkhoven bv is 1328 hectare groot, waarvan 469 hectare akkerland, 48 hectare dijk, 6 hectare erf, 11 hectare kwelder en 749 hectare slikken (buitendijks land).

De naamgever van de polder, Johannes Kerkhoven (1783-1859) was niet zomaar iemand. De Amsterdamse bankier en effectenhande-

laar wordt in Hella Haasse's historische roman *'Heren van de thee'* omschreven als een 'rijzige gestalte met een opvallend krachtige kop'. De familie bezat een buiten bij het Gelderse Twello en was een van de inschrijvers voor de koop van tweeduizend hectare buitendijks slikkenland bij Termunten.

In april 1945 namen de Duitsers de Johannes Kerkhoven onder handen. Zij stakten de gebouwen in brand en sloopten de werktuigen. In 1948 verrees een nieuw gebouw. Architect ir. N.J. Kruizinga metselde een gevelsteen bij de voordeur met de tekst:

*'Waar de golven beukten
ruist het koren,*

*Waar de oorlog woedde
rijpt het zaad'.*

De klok in het torentje luidt alleen nog met Oud en Nieuw.

DEP 1-2-97



▲ Sfeervol ligt het landbouwcomplex Johannes Kerkhoven tussen de bomen in de polder.

Foto: Anne Marie Kamp