

Lachend of weemoedig stilstaan bij Koos

GRONINGEN - Alle genodigden in Cafe De Sleutel aan de Noorderhaven in Groningen knikten instemmend. Eigenaresse Maud Diemer-Schuurke van uitgeverij Servo in Bunne had net gezegd dat het een grote eer betekende om Seth Gaaikema als eregast in je midden te hebben. De cabaretier zat voor deze keer in het publiek en hoorde de mededeling aan alsof hij naar een oudejaarsconferentie zat te luisteren: glimlachend. De zin die de uitgeefster daarna uitsprak, leverde echter een onvervalste lachbui op. „'t Het ons n bult multe kost om hom hail uut wilde westen over te loaten kommen”, klomk het in onvervalst dialect. Maar Seth was er, in levende lijve, om het eerste exemplaar van 'Mooi Volk!' in ontvangst te nemen. Deze bundel met kostelijke anecdoten uit de Groninger veenkolonien werd geschreven door wijlen Koos Kerstholt, bekend van zijn restaurant 'Bij Koos', als toneelspeler en raconteur. De presentatie droeg soms een welhaast gewijd karakter, alsof Kerstholt zojuist was overleden, maar gelukkig waren er ook feestelijker momenten.

Tenslotte was het de 28-e augustus, al hadden de uitgenodigde familieleden, vrienden en bekenden van Koos Kerstholt wel iets anders aan hun hoofd dan Bommen Berend. Stuk voor stuk stonden ze lachend of weemoedig stil bij het leven en werk van de onvergetelijke auteur. Het mocht, gezien de inhoud van vrijwel alle gepubliceerde verhalen, natuurlijk

geen verwondering wekken dat het samenzijn met een borrel zou worden besloten. Bij de aankondiging van dit programma-onderdeel gebruikte mevrouw Diemer-Schuurke trouwens alweer de juiste term: 'een zeupke'.

Geweldig

Seth Gaaikema himself sprak geen woord Gronings, maar wel een Frans begrip door de microfoon, om Kerstholt te kenschetsen. „Hij was een bohémien. Hij had het vermogen om de geest te laten stormen. Van elke bladzijde spreekt zijn persoonlijkheid ons toe. Het is geweldig dat dit boek er is”, zo hield de meest prominente spreker zijn gehoor toe. Veel komischer was de bijdrage van een meneer, die vroeger met Kerstholt toneelspeelde en ooit de rol van 'Stille Pait' kreeg toebedeeld.

Hij mocht destijds slechts drie woorden uitspreken, herinnerde deze vriend van de auteur zich. Na afloop had Kerstholt hem gecomplimenteerd, door te zeggen: 'Hest 't goud doen. Vooral die stilte was goed'. De oudste kleinzoon van de schrijver van 'Mooi Volk!' mocht als laatste iets zeggen over zijn opa. „Hij heeft een enorm grote indruk op me achtergelaten”, meldde Koos Jansen. Geheel in stijl sloot hij het gedeelte voor het zeupke af, door richting uitgeverij Servo de volgende bemoediging te laten weerklinken: „En dat boekje? Dat komt wel goud”.

(GK)



Seth Gaaikema neemt het eerste exemplaar van 'Mooi Volk!' in ontvangst.