

Anekdoten Koos Kerstholt in nieuw boek uitgebracht

HOOGEZAND- Seth Gaaikema nam vorige week in cafe De Sleutel aan de Noorderhaven in Groningen het eerste exemplaar in ontvangst van 'Mooi Volk!', humor uit de Groninger veenkolonien geschreven door de oud-Hoogezandster Koos Kerstholt, die vele jaren lang op de Vismarkt -aan de stille kant in Groningen- een bekend cafe-restaurant had. Voor zijn dood schreef hij vele anekdoten op en nu is daar dus het boek van uitgekomen.

Koos Kerstholt werd geboren aan het Winschoterdiep en groeide op in Hoogezand-Sappemeer. Hij beschreef zijn jeugtherinneringen op een zeer humoristische wijze. Deze verhalen, vol met kostelijke anekdoten, droeg hij voor via Radio Noord. Koos Kerstholt werd door velen de Simon Carmiggelt van het noorden genoemd. Hij overleed in 1975.

Kerstholt maakte faam als toneelspeler en bezat dus het bekende restaurant aan de Vismarkt, waar hij vele prominente gasten ontving. De naam Koos Kerstholt was in Groningen dan ook een begrip.

Iedere klant kreeg het gevoel dat hij welkom was in het restaurant. Het zorgvuldig geselecteerde en even zorgvuldig behandelde personeel veranderde nauwelijks van samenstelling. Koos Kerstholt begroette vele bezoekers met naam en toenaam. Omgekeerd kenden de vaste klanten het personeel persoonlijk.

De acteurs vonden vanzelf de weg naar Kerstholt's restaurant. Een nazit bij Koos Kerstholt hoorde voor veel optredenden bij een voorstelling in Groningen: Ida Wasserman, Joris Diels, Toon Hermans, Paul Steenbergen, Myra Ward, Seth Gaaikema en de gebroeders Lutz waren vaste klanten en vrienden van Kerstholt.

Zij benaderden hem als een collega. Toen Kerstholt zich voorbereide op de rol van Shylock in Willem Diemer's vertaling in het gronings van 'De Koopman van Venetië', waar de bezoekers bij de presentatie van het boek nog een fragment van konden beluisteren, zat hij midden in de nacht samen met de oude Louis van Gasteren over de tekst gebogen en vertelde Van Gasteren hoe Louis Bouwmeester de rol ooit vervulde.

Ook Seth Gaaikema herinnerde zich nog vele voorvallen die in het restau-

rant van Kerstholt plaatsvonden. Gaaikema: „Hij was altijd heel royaal, vooral aan het eind van de avond met de koffie. Die bood hij dan aan, anders werd het toch weggegooid”...

Ook herinnerde hij zich de indeling van het restaurant waar nog veel boxen voorkwamen, waar niet zelden verliefde paartjes zich terugtrokken. Seth Gaaikema: „Als een meisje dan wat al te dicht tegen de jongen aankroop, kwam Koos met een dienblad

met daarop twee asperientjes en een glas water en zei: 'Ik zie dat de jongedame onwel geworden is'. Het was een man met een enorme atmosfeer en diet ontzettend warm kon lopen voor de grote ideeën van het leven. Hij had een hele positieve kijk op het leven. Het boek is een geweldig document en het is net of op elke bladzijde Koos Kerstholt ons persoonlijk toespreekt”.

Het boek 'Mooi Volk!' is verkrijgbaar in de boekhandel.



Seth Gaaikema neemt het eerste exemplaar van 'Mooi Volk!' van Koos Kerstholt in ontvangst.