



*Kofi en zijn vrouw Regina: ...het is hier heerlijk om te wonen...*

*WC 16-7-85*

**NIGERIAAN MAAKT SINGLE IN 'T GRONINGS**

# **Stadsknaal, ain ideoal voor Kofi en z'n vrouw**



# Stadsknaal, ain ideoal voor Kofi en z'n vrouw

**STADSKANAAL** - Het toekomstideaal is: terug naar Nigeria, waar Regina Ayivor (37) haar beroep van verpleegster opnieuw kan oppakken en waar haar man Kofi (45) zich naar hartelust kan uitleven in zijn muziek. Maar juist vanwege die muziek blijven ze voorlopig nog in Nederland: er staan nog heel wat ijzertjes in het vuur. Het eerste idee wat binnenkort hopelijk verwezenlijkt wordt, is een plaatje over Stadskanaal. De A-kant wordt in het Gronings gezongen, de B-kant krijgt een Hollands refrein.

*Stadsknoal, Stadsknoal, doe bist veur ons ain ideoal,*

*Hier woon'n grode klaine minsen,*

*Zai hebb'n grode en klaine wins'n*

*En verder waist doe de weg te vin'n*

*Zunder die aargens aan te bin'n.*

Tot zover een strofe uit het 'Stadsknoalster laid', geschreven door Regina en op muziek gezet door Kofi. De rest van de tekst blijft nog even geheim: „Dat moet een verrassing blijven,” zegt Regina.

Het echtpaar Ayivor en hun twee dochtertjes wonen nu vier jaar in Stadskanaal. Genoeg om zich te hechten aan het Oost-Groninger land en genoeg om hun woonplaats te willen promoten. Muziek is voor die promotie het middel bij uitstek; Kofi verdiende zijn sporen in de (Afrikaanse) muziek. Hij speelde over de hele wereld in verschillende bands, werkte met beroemdheden als Duke Ellington, produceerde, componeerde en heeft nu sinds negen maanden weer een nieuwe band:

Kofi-co. Het Stadsknoalster lied is begonnen als een grapje. Drie jaar geleden werd een deel van de tekst ten gehore gebracht vanuit Geert Teis tijdens de live-uitzending van een Afrikaanse show door Radio Noord.

„Sindsdien hebben we er zoveel succes mee als we het ergens zingen, dat we de tekst hebben uitgebreid om hem nu op de plaat te zetten.” Bovendien willen Regina en Kofi zoals gezegd hun woonplaats wat meer bekendheid geven: „Als je ergens komt in Nederland en ze vragen waar je woont, dan zijn de reacties altijd: Stadskanaal? Wat is dat, waar ligt dat? En als je dan uitlegt dat het in Oost-Groningen ligt, denkt iedereen al gauw aan een stom boerendorp. Maar het is heerlijk om hier te wonen, heel gezellig. Het is rustig en tegelijkertijd is er van alles te doen.”

Regina hoopt dat de single klaar is vóór drie augustus. Dan treedt Kofi met zijn groep op in Stadskanaal. Het plaatje komt er, dat is zeker. Er zijn verregaande contacten met de studio voor de definitieve opnames. Alleen financieel is de zaak nog niet rond: de gemeentelijke lening voor kleine zelfstandigen waar Regina (of gehoopt had, wordt) niet verstrekt. Wel heeft de gemeente toegezegd 50 exemplaren van het op de plaat gezette Stadsknoalster Laid af te zullen nemen. Het zoeken is nu naar sponsors en andere belangstellenden die wat geld in de productie willen steken.

## WAARDIG AFSCHIED

Het plaatje betekent voor Regina en Kofi tegelijkertijd een waardig afscheid van Stadskanaal. Ze zijn op zoek naar een geschikte woning in de stad Groningen. Want hoe spijtig ze

het ook vinden, ze zijn min of meer gedwongen naar de stad te verhuizen omdat Kofi daar zijn oefenruimte heeft. In een 'gewoon' huis kan hij geen muziek maken op het moment dat er iets in hem opkomt, dat zou veel te veel geluidsoverlast betekenen. In Groningen kan hij op zijn fiets stappen om zich in de oefenruimte uit te leven. Regina: „Onze huidige woning hier is weliswaar vrijstaand, maar die moeten we in ieder geval verlaten omdat het huis dringend moet worden opgeknapt. Stel dat je dan een rijtjeshuis kunt huren; je kunt het je burens niet aandoen om dagelijks muziek te maken.”

Het allerbeste zou misschien Amsterdam zijn; daar zitten de belangrijkste contacten die Kofi en Regina in de muziekwereld hebben. Maar ze willen koste wat kost in het Noorden blijven. Na Zweden, Engeland en Curaçao om eens wat te noemen, is deze provincie hun favoriete verblijfsoord. Het enige land waarvoor ze een uitzondering maken, is Nigeria. Het land waar Kofi geboren werd en waar ook Regina (afkomstig van Curaçao) zich thuis voelt.