

Henk Kok probeert altijd de beste te we

Kijk hem diep in z'n blauwe ogen en de conclusie ligt klinkt al van tevoren. Daar doen een paar flonkerende brillenglazen niets aan toe of af. Henk Kok is een winner. "Ik probeer altijd de beste te wezen," bekennt hij ruiterlijk. Luistercijfers zijn hem heilig. Haalt - met gepaste trots - het 'meest prestigieuze sportprogramma' aan: "Het best beluisterde programma op de zondagochtend bij Radio Noord!" En in één adem verder: "Ik ben net een ruilbeurs begonnen, Het klinkt wellicht wat arrogant, maar zo is het niet bedoeld, dat scoort ook al heel hoog."

Grunnegers... leer me ze kennen

door Jan J. Ritzema



Aan de kapstok in het riante onderkomen van Henk en Anneke Kok in Veendam hangen twee petten. Geheel identiek. Eén past de vakleerkracht bij de Scholengemeenschap De Vaart Henk Kok en de andere zit even gegoten op het hoofd van de radio-reporter Henk Kok. Beide beroepen zijn hem even lief. "Ik doe mijn onderwijswerkzaamheden uitermate serieus," klinkt het gedeceerd. "Ik kan me bijvoorbeeld geweldig ergeren aan de onderwijfs-visie zoals die momenteel wordt uitgedragen door het ministerie van onderwijs. Met betrekking tot het afnemen van de toetsen basisvorming. Zijn voor onze leerlingen volstrekt ongeschikt. Maar we moeten ze wél afnemen. Absolute waanzin. Ik denk dat het ministerie op allerlei niveau's bezig is het, onderwijs te ruïneren. De beleidsmakers vertoeven in een ivoren toren."

Henk Kok verpakt zijn meningen allerminst in zacht geparfumeerd fluweel. "Groningen eigen," noemt hij het. "Ook als verslaggever geef ik heel duidelijk aan wat ik van een bepaald evenement vind. Ik ga linea-recta af op mijn doel. Recht door zee. In mijn live-verslaggeving probeer ik te

zeggen wat ik zie. En als dat niet goed is, is dat niet goed. Ik tracht de essentie boven water te halen. Dat is mijn taak." Kok is zich bewust dat niet iedereen zijn woorden consumeert als licht aangebraden biefstuk. Voor menigeen zijn ze niet zelden onverteerbaar. "Ik heb veel voorstanders," bevestigt de reporter, "maar ongetwijfeld ook veel tegenstanders. Je bent vóór Henk Kok of tégen Henk Kok. Er zitten niet veel nuances tussen."

Als radio-verslaggever berust Henk erin, dat bovenal de prestaties in het strijdperk bepalend zijn voor de beoordeling door de luisteraars. "Wanneer de bv Veendam of FC Groningen goed presteren, gaat het ook goed met Radio Noord. Neem de hoogtijdagen van Groningen. Met Europees voetbal." De gedreven reporter haalt een doos boordevol briefkaarten van de zolder. Duizenden reacties van tevreden luisteraars na een live-reportage van Guimares-FC Groningen. Zonder uitzondering lovende kwalificaties. "De verslaggever is goed, wanneer de club goed speelt en wint. Kees Jansma dankt zijn faam aan de successen van het Nederlands elftal tijdens de Europese kampioen-



■ Henk Kok: "Ik ben een echte radioman."

schappen in Duitsland."

Als onderwijzer leek Henk Kok een nuttig lid van de samenleving te worden. In '67 afgestudeerd en twee jaar later als landsverdediger uitgezwaaid begon hij als piepjong meestertje de Groninger jeugd te onderwijzen. Een advertentie waarin Radio Noord sportmedewerkers vroeg zorgde er evenwel voor dat de actieve Veendammer zijn aandacht diende te verdelen over onderwijs en sportjournalistiek. "Samen met Poul Anema (vroeger sportredacteur bij de Winschoter Courant en thans chef-sport bij Het Parool - JJR) was ik bij elk sportevenement te vinden," herinnert Henk zich nog heel goed. "We waren pure sportfreaks. Ook als we er niet beroepsmatig hoefden te wezen, waren we er. Ik weet nog van de ruzie tussen Cruïff en Keizer. Bij SV Meppen. Leidde tot het vertrek van Cruïff bij Ajax. We hebben er landelijk nieuws van gemaakt. Ooit interviewde ik Carsten Kamp in

het holst van de nacht op de Brink in Zuidlaren. Hij had mot met zijn club GVAV-Rapiditas."

Bij de Tros wandelde Henk Kok de landelijke journalistiek binnen. "Deed ik TST," herinnert hij zich met een royale grijns, "Tros Sporttijd. Op de donderdagavond. Noch dreizig Sekunden bis zum Start.... Trente seconde.... Het aftelversje bij de start van de TT!"

Toevalligheden. Henk hangt er een belangrijk deel van zijn leven aan op. "Zo ben ik ook bij de NOS gekomen. Heinze Bakker ging naar de teevee. Theo Koomen had daardoor een nieuwe collega nodig voor zijn schaatsreportages. Heinze stelde mij voor. Ik heb een jaar of vier met Koomen gewerkt. Ontzettend veel van hem opgestoken. Zijn plotselinge dood was een donderslag bij heldere hemel. Ik kon het niet geloven. Tijdens zijn begrafenis zong zijn dochter. Heel aangrijpend. Ik vergeet het mijn hele leven niet weer." Evenmin als de re-

port-
maa-
Bisl-
hij:
ge m-
daar-
onde-
op d-
onm-
de st-
view-
nóg,
weel-
fron-
Te-
veel-
dat l-
mee-
rein-
imp-
het i-
denk-
soort-
dio.
man-
gram-
ooit-
over-
lema-
aanz-
niet

K probeert altijd de beste te wezen

ve ogen en de conclusie ligt
k. Daar doen een paar flonke-
e toe of af. Henk Kok is een
e beste te wezen," bekennt hij
a hem heilig. Haalt - met ge-
tigieuze sportprogramma'
rogramma op de zondagoch-
n één adem verder: "Ik ben
, Het klinkt wellicht wat arro-
doeld, dat scoort ook al heel

men



zeggen wat ik zie. En als dat niet goed is, is dat niet goed. Ik tracht de essentie boven water te halen. Dat is mijn taak." Kok is zich bewust dat niet iedereen zijn woorden consumeert als licht aangebraden biefstuk. Voor menigeen zijn ze niet zelden onverteerbaar. "Ik heb veel voorstanders," bevestigt de reporter, "maar ongetwijfeld ook veel tegenstanders. Je bent vóór Henk Kok of tégen Henk Kok. Er zitten niet veel nuances tussen."

Als radio-verslaggever berust Henk erin, dat bovenal de prestaties in het strijdperk bepalend zijn voor de beoordeling door de luisteraars. "Wanneer de bv Veendam of FC Groningen goed presteren, gaat het ook goed met Radio Noord. Neem de hoogtijdagen van Groningen. Met Europees voetbal." De gedreven reporter haalt een doos boordevol briefkaarten van de zolder. Duizenden reacties van tevreden luisteraars na een live-reportage van Guimares-FC Groningen. Zonder uitzondering lovende kwalificaties. "De verslaggever is goed, wanneer de club goed speelt en wint. Kees Jansma dankt zijn faam aan de successen van het Nederlands elftal tijdens de Europese kampioen-



■ Henk Kok: "Ik ben een echte radioman."

© Bert Woltjes

schappen in Duitsland."

Als onderwijzer leek Henk Kok een nuttig lid van de samenleving te worden. In '67 afgestudeerd en twee jaar later als landsverdediger uitgezwaaid begon hij als piepjong meestertje de Groninger jeugd te onderwijzen. Een advertentie waarin Radio Noord sportmedewerkers vroeg zorgde er evenwel voor dat de actieve Veendammer zijn aandacht diende te verdelen over onderwijs en sportjournalistiek. "Samen met Poul Anema (vroeger sportredacteur bij de Winschoter Courant en thans chef-sport bij Het Parool - JJR) was ik bij elk sportevenement te vinden," herinnert Henk zich nog heel goed. "We waren pure sportfreaks. Ook als we er niet beroepsmatig hoefden te wezen, waren we er. Ik weet nog van de ruzie tussen Cruïjff en Keizer. Bij SV Meppen. Leidde tot het vertrek van Cruïjff bij Ajax. We hebben er landelijk nieuws van gemaakt. Ooit interviewde ik Carsten Kamp in

het holst van de nacht op de Brink in Zuidlaren. Hij had mot met zijn club GVAV-Rapiditas."

Bij de Tros wandelde Henk Kok de landelijke journalistiek binnen. "Deed ik TST," herinnert hij zich met een royale grijns, "Tros Sporttijd. Op de donderdagavond. Noch dertig Sekunden bis zum Start.... Trente seconde..... Het aftelversje bij de start van de TT!"

Toevalligheden. Henk hangt er een belangrijk deel van zijn leven aan op. "Zo ben ik ook bij de NOS gekomen. Heinze Bakker ging naar de teevee. Theo Koomen had daardoor een nieuwe collega nodig voor zijn schaatsreportages. Heinze stelde mij voor. Ik heb een jaar of vier met Koomen gewerkt. Ontzettend veel van hem opgestoken. Zijn plotselinge dood was een donderslag bij heldere hemel. Ik kon het niet geloven. Tijdens zijn begrafenis zong zijn dochter. Heel aangrijpend. Ik vergeet het mijn hele leven niet weer." Evenmin als de re-

portages die de Oostgroninger maakte op het 'heilige ijs' van Bislet. Enthousiast verhaalt hij: "Veertigduizend deskundige mensen op de tribunes. En daar mocht ik met schaatsen onder en een zender op de rug op de binnenbaan rijden. Om onmiddellijk als de rijders over de streep kwamen ze te interviewen. Heinze Bakker is er nóg jaloers op. We klopten dat weekeinde de televisie op alle fronten."

Televisie en radio. Kok: "Bij veel mensen leeft de gedachte dat het doen van televisie meer is dan het radiowerk. Je reinste onzin. TV heeft meer impact. Is indringender. Maar het is een misverstand om te denken, dat teevee een hoger soort journalistiek is dan radio. Ik ben een echte radioman. Ik volg ook veel radioprogramma's heel bewust. Of ik ooit nog eens naar de teevee overga weet ik niet. Wat er allemaal staat te gebeuren, ten aanzien van TV-Noord, is mij niet bekend."