

'In Olschanse gain MacDonal'd's moar MacSchans'



Van een onzer verslaggevers

■ **OUDESCHANS** – „Groaven of begroaven worden!” Er rolden gisterochtend wel heel opmerkelijke woorden van de kansel in het kerkje in Oudeschans. Geen stichtelijke woorden, o nee. Willem Lodewijk van Nassau sprak het volk toe. Hij vertelde over de stichting van Oudeschans in 1593, over zijn opdracht aan zijn soldaten om in dat stukje Oldambt de schop in de grond te zetten. „Groaven of begroaven worden!” De kerkgangers luisterden ademloos toe, gekleed in de stijl van 2001 maar met hun gedachten in de tijd van de Opstand.

Maar lang blijven konden ze daar niet, met dank aan de Stichting Kostverloren. Deze promotor van de Groninger cultuur had namelijk een reis door de geschiedenis van het vestingplaatsje op poten gezet. En dus moesten de reizigers naar buiten, wandelen door het dorp. En plotsklaps waren ze in het rampjaar, in 1672. En daar vertelde Maria Anna Griet

◀ **Pool Hille, de vriendelijke heks, in het kerkje van Oudeschans.**

Foto Hans Banus.

Itterson over de belegering van de vesting door Bommen Berend. Zij had recht van spreken want de boze man uit Münster was haar echtgenoot.

En verder ging het, naar de tijd van de Bataafse tijd, ruim tweehonderd jaar geleden. Toen leefde er ene Gerrit Jakob Eelders. Op iets minder grote voet levend dan de dame voor hem, hij was slechts zijlmeester van Statenzijl. Maar hij toonde zich wel een grote verteller en een grote held. Pool Hille stond nog iets lager op de sociale ladder, zij was heks maar wel een hele lieve. En zo keerden de reizigers aan de hand van de volkszangers Henk Scholte en Bert Ridderbos en de heel zuiver zingende Valse Wichter terug naar het vertrouwde 2001, waar hen opnieuw een Willem toesprak. Geen adellijke maar gewoon Willem Friedrich, één van de steunpilaren van het Oudeschans van nu. Hij stelde de toehoorders, amper bekomen van de bewegende historie van het dorpje, gerust: Oudeschans blijft Oudeschans, moderne fratsen zijn uit den boze. „In Olschanse gain MacDonal'd's moar MacSchans met honderd procent strekgebonden vreterij.”