

Een lange rij schepen, afgemeerd aan de kade van het B.L. Tijdens-kanaal. Een plaatje, dat tegenwoordig door geen fotograaf vereeuwigd kan worden.



De watermolen van Remmers, later van de Vries. De molen en de onderliggende woning werden omstreeks 1938 afgebroken.

Het streekmuseum publiceert derde fotoboek Bellingwolde

BELLINGWOLDE- De Stichting Streekmuseum 'De Oude Wolden' komt deze week met een derde deel van het historische fotoboek „Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelveen in oude ansichten”. Vrijdagmiddag overhandigt samensteller F. Kruiter-Steenhuis het eerste boek aan burgemeester E. Drenth van Bellingwedde. Deze gebeurtenis vindt plaats in het streekmuseum.

Het fotoboek bevat naast een

zestigstal pagina's vol afbeeldingen van oude ansichtkaarten ook een greep uit de geschiedenis van Bellingwolde. „Soms denk ik nog wel es trugge, aan dei tied'n van weleer. Woar is't bleev'n, aal dat mooie: wat is d'er al veul nait meer.” Met deze dichtregels van J. H. Potter begint het fotoboek. Voor mensen, die nog eens „trugge will'n denken” aan vroeger tijden en ook willen zien hoe het toen was, is dit boek een plezierige steun.



Het oude rechthuis aan de Hoofdweg. Deze woning werd vroeger bewoond door drie gezinnen. (foto uit 1907)



De Oude Laan in De Lethe, nu de 2e Lethelaan. Door de bomen het dak van de woning van Engelke Bos.