

Pekelder Dick Kuil werkt twintig jaar aan Pekelder Kroniek

Feiten, feiten en niets anders dan feiten

■ **OUDE PEKELA** – Feiten, feiten en niets anders dan feiten. Het boek 'Kroniek van Pekela 1599-1999' staat er bol van. Het is geen verhalen boek, maar laat zich volgens de auteur wel lezen als een verhaal. Twintig jaar werkte Dick Kuil (50) aan het lijvig boekwerk wat hij als z'n levenswerk is gaan beschouwen. Bijna dagelijks was hij bezig om Pekelder feiten op een rijtje te zetten. „Of ik niets mis? Een kroniek is nooit compleet. Ik kijk natuurlijk subjectief tegen bepaalde zaken aan. Wat voor mij van waarde is, is voor een ander niet zo belangrijk.” Volgende week worden de eerste exemplaren gedrukt. Het zijn spannende weken voor Kuil. De navelstreng met Pekela wordt definitief doorgeknipt. Hoewel twintig jaar een lange tijd lijkt, was het voor de geboren en getogen Pekelder en tegenwoordig in Ten Boer woonachtige Kuil geen zware bevalling. „Maar het zal even wennen zijn. Een dag zonder Pekela.”

Door **Tammo Beishuizen**

Trots is hij op de Kroniek. Dat mag je wel zeggen. Liefst 624 pagina's telt het boek, dat is opgefleurd met 76 foto's. Een moeilijke opgave om te selecteren. Want van Pekela is al veel bekend. En er zijn natuurlijk honderden, zo niet duizenden foto's van Pekela in omloop. Nieuwe feiten of wetenswaardigheden over Pekela is Kuil niet tegen gekomen. Het was ook niet zijn drijfveer om aan de Kroniek te beginnen.



▲ Dick Kuil speurde twintig jaar in de archieven naar Pekelder feiten, feiten en niets anders dan feiten. Het leverde uiteindelijk een boekwerk van ruim zeshonderd pagina's op.

Foto: Richard Riemeyer

Een huwelijksakte van een minderjarige dochter van Feiko Clock uit 1662 lag aan de basis voor zijn speurtocht door de Pekelder geschiedenis. Daar klopte volgens Kuil iets niet. „Want de vrouw van Feiko was

toen al ruim in de zestig.” Wat een overzichtelijke klus leek, werd een jarenlange speurtocht langs archieven, kriskras door Nederland. Van Groningen naar Zwolle en van Den Haag naar Friesland. Me-

ters papier gleed door zijn vingers. „De mensen in het gemeentearchief van Groningen zijn blij dat het er op zit. Zij moesten telkens voor mij de trappen op en af”, lacht Kuil. In de eerste jaren maakte hij vele

kopieën van archiefstukken. Tegenwoordig mag dat niet meer.

Bijzonder noemt hij de verslagen van schepen die vergaan zijn tijdens stormen. Pekela

kende in het verleden een omvangrijke vloot. Op het hoogtepunt waren er zelfs enkele tientallen scheepswerven. Ook de feiten over de voormalige directeuren van de strokartonfabrieken is Kuil bijgebleven. „Velen waren raadslid. Ze hadden daardoor een belangrijke stem in de raad als het Pekelder Hoofddiep aan de orde kwam. De stank was destijds enorm, maar die heren wilden natuurlijk geen geld steken in het water.”

De Kroniek is niet te vergelijken met een geschiedenisboek. „Dit is een bronnenboek. Ik heb feiten genoteerd en daarbij direct de bron vermeld. Kuil zegt alles zelf te hebben verzameld. Daarbij hechtte hij veel waarde aan vier lokale historici die voor hem als klankbord fungeerden. „Zij hebben mij geweldig geholpen.”

Na de megaklus wacht Kuil niet 'het zwarte gat'. Hij heeft al weer plannen om een boek te schrijven. Vastomlijnd zijn ze nog niet, maar een boek over Pekelders ziet hij wel zitten. „Ik ben zoveel mensen tegengekomen. Ik kan inmiddels veel biografieën schrijven.” Maar eerst rest hem het opruimen van zijn werkkamer. De gemeente Pekela kan binnenkort zeker een meter archief tegemoetzien.

Het eerste exemplaar wordt 21 juni aangeboden aan burgemeester Meindert Schollema. Geïnteresseerden kunnen het boek nu al bestellen bij de Read Shop in Oude Pekela, of bij de auteur zelf aan de Fivelstraat in Ten Boer. Kosten: bij voorintekening: 84,95 gulden.