

# Boek eert scheidende burgemeester Leek <sup>Wensch.C.</sup>

Gisteren nam mr. Th. P. Zwart afscheid als burgemeester van de gemeente Leek. Bij dat afscheid kreeg Zwart een uniek geschenk overhandigd: een boek ter ere van de scheidende burgervader onder de titel „'t Boek van Zwart". Het is een uitgave van het Bureau Culturele Zaken van de gemeente Leek in samenwerking met drukkerij/uitgeverij De Wieck in Zevenhuizen. De redactie was in handen van Jur Engels (cultureel ambtenaar) en de dichter-schrijver Jan Kooistra.

Aan het boek werd meegewerkt door zo'n dertig dichters, schrijvers en beeldende kunstenaars, terwijl ook H.J.L. Vonhoff een tweetal bijdragen leverde. De tekstbijdragen zijn geschreven in het Fries, Gronings, Drents en Nederlands en het boek belicht dan ook het culturele leven in verschillende streken van het Noorden. Jan Kooistra schreef een opstel, in (een afzonderlijk katern in het boek) over „Boek en boekkunst in en om Leek". Kooistra breekt hierin opnieuw een lans voor de streekliteratuur en betoogt dat door het uitsluiten van die streekliteratuur een vertekend beeld is ontstaan van de literaire werkelijkheid. Volgens Kooistra krijgen auteurs uit de Randstad onevenredig veel aandacht. Het is dan ook niet voor niets dat het boek gisteravond werd aangeboden door Wim Hazeu, schrijver, dichter en uitgever uit diezelfde Randstad, die vervolgens deel-

nam aan een discussie over de door Kooistra opgeworpen problematiek.

„'t Boek van Zwart" verscheen in een oplage van 500 exemplaren en kost f 37,50.

31 maart 1984