

# Nieuw boek Gré Lesterhuis-Reininga

Gré Lesterhuis-Reininga uit Veendam presenteerde haar nieuwe boek "Kom maar even bij me zitten" op maandag 9 december j.l. in de openbare bibliotheek te Veendam. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan wethouder van cultuur de heer Lucas Westra uit Veendam. Evenals het vorige boek "De geur van vroeger" wordt het uitgegeven door uitgeverij Kees Meinderts in Scheemda. Het boek gaat over de ouder wordende mens die op een dag een beetje in de war is. Het proces gaat zo snel dat al gauw het geriatrisch verpleegtehuis in beeld komt. Dementie; ik heb het van heel

dichtbij meegemaakt. Het is een ingrijpend iets wanneer iemand die je erg dierbaar is, op een dag een verkeerde beweging maakt of een vreemde opmerking. Je intuïtie zegt dan dat er iets helemaal fout is. Een proces dat niet te stoppen is. En lijdzaam moeten we toezien hoe onze dierbaren langzaam maar zeker gesloopt worden. Totdat ze nog slechts een schim zijn van de sterke persoonlijkheid die ze tot voor kort waren. En dan, hoe ironisch het ook klinkt, maak je, zolang de tijd gegeven is, van elke dag een feestdag. Na twee jaar was het op. Maar zo waren er veel leuke momenten waarbij je het leven

een beetje kon relativieren. Je hebt later, hoewel verdriet een hoofdrol speelt, toch een goed en gerust gevoel. Je was er immers elke dag en ging met vader in de rolstoel door de stad Groningen. Elke dag genieten van de dingen om ons heen en van elkaar met dezelfde humor die hem nooit heeft verlaten. Het is gelukt en met dat gegeven kun je het aan.

Het boek is niet alleen maar verdrietig. Het bevat een dosis humor, vertedering, en buiten ging het gewone leven ook door. Het boek kan reeds besteld worden bij de schrijfster onder telefoonnr. 0598-625752.

"713100" 2-97