

Bijbelboek van Daniël vertaald in Gronings

Groningen

Voor de vijfde keer houdt de Liudgerstichten een vertaalwedstrijd. Deze keer is het bijbelboek Daniël aan de beurt. Het is niet de bedoeling het bijbelboek letterlijk in het Gronings te vertalen, maar er iets 'eigens' mee te doen.

Het kan bijvoorbeeld een vrije Groningse vertaling zijn, een gedicht, een toneelstuk of een hoorspel. Maar ook kan gewerkt worden in beelden. De vorige vertaalwedstrijden gingen over Ruth, Ester, Jona en Job.

De inzending (of een foto daarvan) moet voor 1 maart 2011 gestuurd worden naar: Reinder Tuitman, J. Lewestraat 2, 9991 CS Middelstum. Op 28 maart is er om 17.00 in de Immanulekkerk in Groningen een kerkdienst over Daniël.

Voor die tijd wordt ingegaan op alle inzendingen voor de wedstrijd. *Pekeltje 19.1.11*

 Kijk voor verdere informatie op www.liudger.nl