

Kroniek over Meeden 600

■ **MEEDEN** - De organisatoren van Meeden 600 hebben de belevenissen rond het feest vastgelegd in een boekje. Deze Kroniek, samengesteld door Janka Wolda-Rubingh, is vorige week tijdens een reünie van de medewerkers gepresenteerd. Het boekje is huis aan huis in Meeden verspreid. Het drukwerkje telt 62 pagina's. Van begin tot einde worden de gebeurtenissen rond het feest op 14 september voor het nageslacht beschreven.

Het begon allemaal met een telefoontje van S. H. Achterop, oud-inwoner van Meeden, met Henk Plenter. Achterop deelde mee dat niet alleen Winschoten en Muntendam, maar ook Meeden zeshonderd jaar bestaat. 'U kijkt maar of er iets van te maken valt', besloot Achterop zijn telefoontje.

Het werd een middeleeuwse markt met alles erop en eraan. De Meedenaren werden voorafgaand nauwkeurig geïnformeerd over de leef-, eet- en kleedgewoonten in het jaar 1391. Er werden nauwkeurig beschrijvingen van de kledij gegeven. Veel Meedenaren liepen er op 14 september dan ook middeleeuws bij. En ze dronken uit speciaal voor dit doel gemaakte bierpullen en wijnkroezen.

MC 4-12-91