

Oet 3^e jrg. no. 13 juni 1987

Willem de Mérode-herdenking 1887-1987

Op 2 september 1987 zal het 100 jaar geleden zijn dat de dichter Willem de Mérode (pseudoniem van W. E. Keuning) geboren werd in Spijk (Gr.). Dit feit zal herdacht worden met de verschijning van *De Mérodes Verzamelde Gedichten*, een *herdenkingsbijeenkomst*, de *onthulling van een beeldhouwwerk*, en *serie exposities* en andere evenementen.

Willem de Mérode (1887-1939) staat in de literatuurgeschiedenis te boek als de belangrijkste protestantse dichter van Nederland in de periode tussen de beide wereldoorlogen. Zijn werk groeide van neo-romantisch tot zakelijk-realistisch en oogste al in zijn tijd de waardering van Vestdijk, Ter Braak, Van Duinkerken, Hoornik e.a. De homo-erotiek is in zijn leven van groot belang, evenals het christelijk geloof. Zijn werk beweegt zich in de spanning tussen hemelse en aardse liefde. De Mérode werd in 1924 veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegens een pedofiel delict. Daarna woonde hij in Eerbeek, waar hij in 1939 overleed.

Zijn leven werd beschreven in 'De wereld van Willem de Mérode' (Amsterdam 1983) door Hans Werkman, een biografie die in 1986 bekroond werd met de Henriëtte de Beaufort-prijs.

De officiële herdenking van Willem de Mérode zal op 2 september 1987 plaatsvinden in het dorp waar hij de langst aaneengesloten periode heeft gewoond, in het Groningse Uithuizermeeden. Van 1907 tot 1924 was hij daar onderwijzer.

De herdenking begint 's middags met een literaire busrit in Noord-Groningen voor pers en genodigden langs de plaatsen waar De Mérodes gewoond en gewerkt heeft. Om half vier zal aan de Lijnbaan in Uithuizermeeden een beeldhouwwerk onthuld worden. Dit monument is ontworpen door de beeldhouwer Fred Mennens en bestaat uit vier naar elkaar toegebogen spitsbogen van Groninger baksteen, twee meter hoog. Daarop rust een kubus van een halve meter, die op de zijvlakken teksten uit het werk van de De Mérodes toont.

Om kwart voor vier zal daarna in het nabijgelegen Bommelhoes het eerste exemplaar van *De Mérodes Verzamelde gedichten* worden aangeboden. Tegelijk wordt een tentoonstelling over leven en werk van De Mérode in het Bommelhoes geopend.

De herdenkingsbijeenkomst wordt 's avonds gehouden vanaf 7 uur in de Gereformeerde kerk (vrij gemaakt) aan de Kerkstraat in Uithuizermeeden, hetzelfde gebouw waar De Mérode ter kerke ging. Deze bijeenkomst is openbaar. Het woord zal gevoerd worden door dr. G. Puchinger ('Willem de Mérode herdacht'),

de heer E. Ubbens (die als Okke menig gedicht bij De Mérode oproep, en die herinneringen ophaalt aan zijn onderwijzer) en Hans Werkman, De Mérodes biograaf, die de dichter en het dorp Uithuizermeeden zal schetsen in hun wisselwerking.

Het Noord-Groninger Kamerkoor o.l.v. Jan Pranger zal een aantal liederen van De Mérode zingen, terwijl enkele gedichten gedeclameerd zullen worden door ds. R. J. Visser. Een boekentafel met het werk, dat van en over De Mérode in de handel is, zal aanwezig zijn.

De expositie over De Mérode in het Bommelhoes te Uithuizermeeden zal van 2 tot 12 september te bezichtigen zijn. Daarna gaat de tentoonstelling (of een deel ervan) naar Groningen (14-26 sept. Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4 en boekhandel Scholtens, Grote Markt), Utrecht (5-20 okt. boekhandel Broese Kemink, Stadhuisbrug 5 en 21-14 okt. Wegwijsbeurs, Jaarbeurshallen, stand boekhandel Lindenberg), Amsterdam (26-31 okt. Atheneumboekhandel, Spui), Amersfoort (2-21 nov. Openbare bibliotheek, Zonnehof). Op de scholen in de gemeente Hefshuizen (waartoe Uithuizermeeden sinds enkele jaren behoort) wordt aan De Mérode aandacht besteed aan de hand van, lesbrieven over de dichter.

Ook zal op 2 sept. 1987 een De Mérode-special verschijnen, een dubbelnummer van het literair tijdschrift 'Woordwerk', waaraan meegewerkt wordt door o.a. Ad den Besten, Gerit Kamphuis, Guillaume van der Graft, Hans Warren, Henk van der Ent, E. Ubbens, J. W. Schulte Nordholt, Jan H. de Groot en Lenze L. Bouwers.