

Nooit genoeg  
voor een brief

Leendert Witvliet



SAUL VAN MESSEL

DRENTHE

EEN BUNDEL JOODSE POËZIE



HORIZON-TAAL  
LITERAIRE REEKS VAN DE STICHTING HET DRENTSE BOEK

# Eerste uitgave 11-12-1982 LSG en joodse poëzie

Twee opmerkelijke verschijningen aan het noordelijke poëziefrent. Zoals eerder gemeld verzorgt de dichter Leendert Witvliet de eerste uitgave van de Literaire Serie Groningen, een serie voor noordelijke auteurs. Het eerste exemplaar van zijn gedichtenbundel „Nooit genoeg voor een brief” werd onlangs aangeboden aan CdK Henk Vonhoff. Daarnaast verscheen in de literaire reeks van de Stichting Het Drentse Boek een nieuwe bundel van Saul van Messel, „Drenthe” genaamd en met de ondertitel „Een bundel joodse poëzie”.

Leendert Witvliet (1936) is werkzaam bij het onderwijs in Groningen en woont in Eelde. Hij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en schrijft verhalen en gedichten voor kinderen in Vrij Nederland. Een gedeelte van die kindergedichten werden

gebundeld in „Vogeltjes op je hoofd” (Kosmos Amsterdam, 1980).

In „Nooit genoeg voor een brief” weet Witvliet zonder veel kunstgrepen en uiterst ingetogen een aantal fraaie beelden neer te zetten. Met oog voor details die steeds verrassen en het gedicht kunnen dragen. De sobere maar fraai uitgevoerde bundel kost f 9,90.

De uit Winschoten afkomstige dichter Saul van Messel (1912) (ps. van dr. Jaap Meijer) noemt zichzelf een joods dichter. Hij publiceerde bundels in het Nederlands, het Gronings en in het Hebreeuws. In het zojuist verschenen „Drenthe”. Een bundel joodse poëzie” staan herinneringen aan de holocaust weer centraal. Van Messel gebruikt weinig woorden maar zegt veel. Veel spot en ironie en vaak wrang: „Vannacht zag ik/joden weghollen/hoe zouden zij weten/dat ik van een/razzia droomde”.