

06-04-85

Kort nieuws



SAUL VAN MESSEL

• Op zaterdag 13 april verschijnt een interregionaal boek over de dichter Saul van Messel. Saul van Messel, pseudoniem van dr. Jaap Meijer, schreef een dertigtal dichtbundels, zowel in het Gronings als in het Nederlands. Onder zijn eigen naam schreef hij bovendien een aantal boeken over joden in Nederland, over joodse letterkundigen en de joodse geschiedenis. Een belangrijk thema in de poëzie van Van Messel is de vernietiging van de joden door de nazi's en het verdwijnen van de joodse cultuur in ons land. Vorig jaar werd één van zijn bundels bekroond met de literaire prijs van het Grunneger Bouk. Dr. Jaap Meijer is afkomstig uit Winschoten en leeft tegenwoordig in Heemstede. Het nu door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte uitgegeven boek „Hou vreemd ik blief. Saul van Messel. Joods dichter in het Nedersaksisch” bevat een uitgebreid interview met de dichter door Pieter Jonker. Tevens is opgenomen een uitgebreide bibliografie van de dichtbundels van Van Messel, en Marga Kool schreef een inleidend hoofdstuk. Saul van Messel zelf leverde voor het boek een nieuwe cyclus gedichten onder de titel „As ik noar rottem vlaig”. Het boek is viertalig: Nederlands, Gronings, Drents en Stellingwerfs.