

Frits Bos legt handel en wandel van Muntendam vast

■ **MUNTENDAM** – Frits Bos (71) is in militaire dienst geweest. De bewijzen daarvoor zijn onder meer te vinden in een foto-album. Die kiekjes waren het begin van een verzameling, die inmiddels uitgegroeid is tot duizenden opnamen. De plaatjes hebben niet het militaire bedrijf als onderwerp, maar mensen, huizen, gebouwen en evenementen in Muntendam. Bos gebruikte veel foto's voor een aantal boeken over Muntendam. Hij werkt nu, samen met medebestuurders van de Stichting Archief Muntendam aan twee volgende uitgaven.

Door **Jibbo Poppen**

Het eerste krijgt als titel 'Muntendam 600' en moet in november van dit jaar uitkomen. Het tweede heeft als werktitel 'Muntendam: handel en wandel'. De datum waarop dat tweede werk gepresenteerd zal worden is nog onbekend.

Bos over het ontstaan van zijn verzameling: „Ik heb altijd foto's verzameld. Opnames van het voetballen, van andere sportieve of culturele uitingen. Overal maakte ik wel een plaatje van.”

De aandacht voor Muntendam als verzamelingobject werd geboren, toen Bos in de lade van zijn bureau op het Muntendam gemeentehuis aan de Kerkstraat twee oude glasplaten vond. Daarop stond een afbeelding van een klein momentje en van een schoolklas. Die liet hij afdrukken en dat was het begin van een lange reeks foto's.

Fotoboek

In zijn huis aan de Bredeweg liggen her en der mappen en enveloppen met foto's. In een kast staan de albums netjes geordend: alle burgemeesters van na de oorlog hebben hun albums, voorts is er een afdeling oude ansichten. Verder veel mappen vol met documentatie over Muntendam. Het publiceren begon toen de Europese Uitgeverij



▲ Frits Bos bij de fotoalbums, die een aardig beeld geven van de geschiedenis van Muntendam.

rij in Zaltbommel hem benaderde met het verzoek een boekje samen te stellen met oude ansichten van Muntendam. Hij zocht de 34 moeisten bij elkaar. „Dat boekje is in 1978 uitgekomen. Het was een succes. Er werd al gauw gepraat over een vervolg. Dat vervolg werd in 1984 uitgebracht door uitgeverij Profiel uit Beudum. De titel van dat fotoboek is 'Muntendam

door de jaren heen... en wat er verdween'.

Na dat boek is de stichting opgericht. „Wij wilden wat dieper graven. De geschiedenis van Muntendam systematischer aanpakken. De werkgroep, die mij eerst hielp, beperkte zich tot de foto's.”

Het beschrijven van de geschiedenis van Muntendam is een braakliggend terrein. Er is weinig

vastgelegd. „De geschiedenis van ons dorp is vooral bij overlevering bekend”, zegt Bos.

Het documenteren daarvan is een langlopend project, dat vorm moet krijgen in het boek 'Muntendam handel en wandel', waarin meer door middel van documentatie op de geschiedenis wordt ingegaan.

Brief

Het eerste doel is echter het boek 'Muntendam 600'. Besturen van organisaties op het gebied van kunst, cultuur en vrije tijd, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, kerken, scholen, sportverenigingen, politieke partijen, vakbeweging, zaalhouders en bedrijven hebben een brief gekregen met het verzoek informatie en foto's beschikbaar te stellen voor het boek. Muntendam 600 is niet in de eerste plaats een historisch boek. „Wij willen het heden documenteren. Muntendam is als zelfstandige gemeente opgehouden en daarom vinden wij het waardevol om aan het nageslacht duidelijk te maken hoe het dorpsleven er toen uitzag.”

Bos is ook op ander gebied voor het Muntendam jubileum bezig. Hij leverde het idee voor een musical, die in feestweek van 8 tot 15 juni moet worden opgevoerd. Het stuk belicht de historie van het dorp, vanaf de zigeunernederzetting uit 1391 tot aan het dorp anno 1991.

Bos heeft er inmiddels vrede mee dat Muntendam opgegaan is in een nieuwe gemeente. Blij is hij met de naam Menterwolde en hij kan zich kwaad maken over de tegenstand uit Zuidbroek tegen die naam. „Menterwolde is een juiste naam. Het gebied hoort historisch bij het Wold-Oldambt. Alle dorpen: zowel Noord- en Zuidbroek als Muntendam en Meeden.” Met de datum van 1 februari komt er ook enige mentale verlichting voor Bos. „Ik ben Muntendammer en heb de gemeentenaam van nu, Oosterbroek, niet over mijn lippen gekregen. Als ik het over het geheel had sprak ik over: onze nieuwe gemeente. Dat is straks gelukkig voorbij.”