



De bakkerij van D. Bultena, Kerkstraat 53, bleef tot de afbraak in 1964 in zijn oorspronkelijke staat bewaard. *De Veendammer 13 juni 1984*

Muntendam door de jaren heen en wat verdween

Het is niet zomaar een fotoboek geworden van de bekende Muntendammer Frits Bos. Dat het niet zomaar alleen een fotoboek is geworden komt vooral door het feit dat bij de 400 foto's veel tekst is verwerkt.

Tijdens de Culturele Week van Muntendam, van 22 t/m 29 september a.s. verschijnt het historisch fotoboek „Muntendam door de jaren heen... en wat verdween”. Het boek zal alle (oud) inwoners en belangstellenden ongetwijfeld veel lees- en kijkplezier bieden.

Het boek geeft een goed beeld van Muntendam, zoals de gemeente er vroeger uitzag. De nadruk ligt op de jaren 1920/1930; daarnaast zijn er foto's uit de perioden ervoor en erna. Straat voor straat en buurt voor buurt wordt uitgebreid onder de loep genomen. Gekeken wordt wie er woonden, wat ze bezighield en wat de bijzonderheden waren.

VERANDERINGEN

Muntendam is in de loop van de jaren ingrijpend veranderd. Denk maar eens aan de Polder. Daar stonden ruim 100 arbeidershuisjes, die in de jaren '50 allemaal werden gesloopt. Er kwamen nieuwe woningen voor in de plaats. In het boek staat uitgebreid hoe de Polder eruit zag en hoe de mensen er met straatventen tot in de wijde omtrek hun kost verdienden.

SCHEEPSJAGERS

Iedereen kende vroeger de scheepsjagers van Muntendam (zie omslag). Ze trokken met hun paarden de schepen door het water. Sommige kanalen zijn inmiddels gedempt, zoals het Meedemerdiep. De dijkdoorbraak in 1951, bij de Tussenklappen, zorgde voor heel wat opschudding.

Het boek laat iets zien van de bedrijven, zoals de steen-, zuivel- en aardappelmeelfabriek. Er was een uitgebreide middenstand, met veel winkeltjes en oude ambachten. Verder aandacht voor de paardetram, de eerste auto's en de eerste benzinepomp.

In het boek staan maar liefst ruim 400 foto's. Niet alleen van het dorp Muntendam, ook wordt aandacht ge-

schonken aan Borgercompagnie en Tripscompagnie.

Aan de voorbereiding van het boek is vele jaren gewerkt. Met name door de Muntendam-kenner Frits Bos. Hij bouwde in de loop der jaren een omvangrijk archief op, van foto's, documenten, kaarten, knipsels, verhalen en anekdotes. Genoeg materiaal om een interessante en mooie selectie van te maken. Ook veel andere inwoners stelden foto's beschikbaar, zodat een uniek boek kon worden samengesteld.

Frits Bos kreeg bij de samenstelling veel hulp. Er kwam een archiefcommissie, waarin jong en oud was vertegenwoordigd. Daardoor kon ieders smaak aan bod komen. Het boek heeft plm. 160 pagina's. Daarvan zijn 40 tekst en op de andere pagina's staan de foto's. Dit unieke materiaal wordt gebonden met een hard kaft.

Het boek kost bij voorinschrijving maximaal f 29,75. Door subsidies is het misschien mogelijk de prijs te verminderen tot bijvoorbeeld f 25,-. Maar dan moet de commissie er zeker van zijn dat een bepaalde oplage wordt gehaald. Na de officiële verschijning kost het boek f 35,-. Voor inlichtingen en latere inlevering van het lijstje kunt u terecht bij F.R. Bos, Kerkstraat 105, tel. 05987-19215.