

Ruim 400 foto's „zoals het was” De koerier
13 juni 1984

Fotoboek over Muntendam komt in september uit



Tijdens de Culturele Week, eind september, verschijnt het historisch fotoboek „Muntendam door de jaren heen en wat verdween”. Het boek omvat ruim 400 foto's van Muntendam, Burgercompagnie en Tripscompagnie. Aan de voorbereiding van een en ander is jaren gewerkt, met name door Muntendam-kenner Frits Bos.

Het boek geeft een goed beeld van Muntendam, zoals de gemeente er vroeger uitzag. De nadruk ligt op de jaren 1920/1930; daarnaast zijn er foto's uit de perioden ervoor en erna. Straat voor straat en buurt voor buurt wordt uitgebreid onder de loep genomen. Gekeken wordt wie er woonden, wat ze bezig hield en wat de bijzonderheden waren.



Muntendam is in de loop der jaren ingrijpend veranderd. In de Polder stonden ruim 100 arbeidershuisjes, die in de jaren '50 werden gesloopt. Er kwamen nieuwe woningen voor in de plaats. In het boek staat uitgebreid hoe de Polder eruit zag en hoe de mensen er met straatventen tot in de wijde omtrek hun kost verdienden. De scheepsjagers, de dijkdoorbaak in 1951 bij de Tussenklappen, de bedrijven en winkels, de paardetram, de eerste auto's en de eerste benzinepomp, de ontwikkeling van de kerken, de scholen, het verenigingsleven. Het zijn allemaal onderwerpen, die worden aangesneden in dit standaardwerk van Muntendam.

Om de oplage enigszins te kunnen bepalen kan het boek bij voorintekening worden gekocht. U moet daarvoor bij Frits Bos zijn, Kerkstraat 105, 05987-19215.

1
De venters van Muntendam. Heel karakteristiek zijn de zgn. sinaasappelkorven voor op de fiets. Op de foto staan een aantal bewoners van De Polder, o.a.: Pieter Martena, Geessien Loots, Lutgerdina Hoving, Heere Hoving (met fiets), zittend op de fiets Pieter Martena, Matheus Jager, Sander Hoving, daartussen (staand) Bronno Seip en Marten Martena. Rechts Hendrik Meijer, Aaldrik Grofsmid, Hillechienna R. Lemain, Louwina J. Timmer. Zittend op de grond Heere Hoving.

2
Polderstraat 1957. Nu Ds. J. Hekhuisstraat. De woningen werden afgebroken. Bewoners: nr. 3 J. Oorburg, nr. 5 H. de Vries, nr. 7 L. Prins.

3
De bakkerij van D. Bultena, Kerkstraat 53, bleef tot de afbraak in 1964 in z'n oorspronkelijke staat bewaard.