

Onderzoek kostte Schuurman negen jaar

Historisch boek

10-08-83

over Musselkanaal

(Van één onzer redacteuren)

Volgende week donderdag ligt in de Kanaalster boekhandels het eerste uitgebreide boek over de geschiedenis van Musselkanaal. Dit boek, getiteld „Musselkanaal, een dorp aan het Stadskanaal”, is geschreven door de heer H. Schuurman uit Stadskanaal. Hij is negen jaar bezig geweest met de samenstelling ervan.

Aanleiding voor hem om Musselkanaal historisch te belichten is het feit dat er nauwelijks iets is geschreven over de plaats, in tegenstelling tot Stadskanaal. Zijn historisch onderzoek leidde zelfs tot een opmerkelijke ontdekking; Musselkanaal blijkt dit jaar 150 jaar te bestaan, zo wist de heer Schuurman in allerlei archieven te achterhalen.

Het graven in het verleden is een hobby voor de heer Schuurman. „Ik ben van beroep leraar metaalbewerking aan de lts in Musselkanaal. Heel iets anders dus. Maar jaren geleden liet mijn broer me een reeks oude ansichten zien van Nieuw-Buinen, mijn geboortedorp. Ik vond dat hartstikke leuk, maar ik vond het ook jammer, dat er niet meer afbeeldingen van waren. Ik ben toen op zoek gegaan naar meer prenten en dat heeft geleid tot een boek over Nieuw-Buinen”, aldus de heer Schuurman.

Het feit dat hij elke dag na z'n

werk langs de afdraai in Musselkanaal kwam, gaf de heer Schuurman een voortdurende prikkel om de historie van Musselkanaal eens nader te bekijken. „Het kost enorm veel tijd en energie, maar naarmate je verder komt blijkt alles als een puzzel in elkaar te passen. Vooral ook omdat ik uit een heel andere hoek kom wat mijn werk betreft is het een hele klus, maar je doet steeds meer ervaring op. En ik heb gelukkig erg veel steun gehad van een collega, de heer Pluis, die onder meer de manuscripten heeft gecorrigeerd.

Musselkanaal, dorp aan het Stadskanaal, telt 300 bladzijden en wordt uitgegeven door boekhandel Roorda uit Stadskanaal. Het boek bevat ook een groot aantal illustraties, oude foto's en ansichten. Er zijn inmiddels al 800 voorinschrijvingen.

Het boek vermeldt ook diverse anekdotes. Eén ervan toont aan dat Oost-Groningen al in het begin van deze eeuw kampte met een slecht image. Zoals blijkt uit een ansicht, die een schippersvrouw vanuit Musselkanaal verstuurde naar een familielid in Alkmaar. Een fragment: „Alie, je schreef of het hier geen negerij was. Nu lang niet hoor! Je zou er tenminste van opkijken als je hier eens kwam. Nieuw-Buinen, dat viel ook niet af hoor”.