

Essays van filosoof Lolle Nauta

■ In zijn boek *Ik denk niet* na verzamelde de Groninger en voormalig hoogleraar filosofie Lolle Nauta zijn essays die hij eerder publiceerde in *Filosofie Magazine*. In het boekje stelt hij diverse 'kwesties en pretenties in de filosofie' aan de orde. Hij onderzoekt steeds de wereld om hem heen en probeert daarin iets te ontdekken dat nog niet eerder door iemand was opgevallen. Bij Nauta blijken filosofische problemen plotseling alledaagse kanten te hebben. Zo gaat hij nader in op de reclame in de media, het gebruik van taal, het leesgedrag van mensen en natuurlijk het denken. Op een nuchtere manier beziet hij zowel de filosofische als alledaagse zaken van deze tijd.

999-1-02



▲ Lolle Nauta

Foto: Jan Zeeman