

GOIEDAG!

Met een waterig zonnetje en ondubbelzinnig herfstweer gingen we vanochtend op stap van Pekela naar het Hogeland via kleine rustieke dorpjes zoals 't Zandt en Kantens. Na ruim een uur kwamen we op de plek van bestemming, Usquert. Op een straatnamenbord van een ingang van een prachtig herenhuis stond te lezen: Jaap Nienhoespad, dus we waren aan het goede adres. Buiten stond de heer des Huizes, Jaap Nienhuis, de bekende weerman van TV-Noord ons al op te wachten. Meteen viel de prachtig aangelegde tuin op, waarbij, naar later bleek, Jaap het zware werk voor zijn rekening nam en zijn vrouw Netteke de invulling, kortom een goede combinatie. Na het passeren van een oude trekker, en enkele auto's op de oprijlaan, kwamen we via de garage binnen in het mooi verbouwde herenhuis, stammend uit ca. 1910. Van binnen hadden Jaap en zijn vrouw flink vertimmerd wat resulteerde in een mooi, ruim en licht huis waar het plezierig werken en vertoeven is. Na hartelijk verwelkomd zijn geweest (ook door hun boxerhond, één van zijn vele hobbies) begonnen we met het interview over het (naar later bleek) druk bezette leven van de sympathieke besnorde weerman. Jaap Nienhuis, geboren in 1935 in het Hogeland, heeft familiebanden met het Oldambt. Zijn moeder was geboren in Ulsda en vroeger ging hij regelmatig daar op familiebezoek, waarbij hij op 16-jarige leeftijd al in een Amerikaanse

Chevrolet daarheen reed omdat zijn vader niet veel op had met autorijden. Jaap is getrouwd met Netteke en samen hebben ze drie kinderen die allen het huis uit zijn. Sinds een jaar hebben ze een kleindochter, waar ze regelmatig op oppassen. De familie van Jaap verhuisde van Zuidwolde naar Usquert waar Jaap, na het behalen van zijn diploma van de Hogere Landbouwschool geboerd heeft.



Eerst voor zichzelf met een huurboerderij maar later werd er een cooperatief loonbedrijf opgericht waarvan Jaap dertig jaar tot dat hij drie jaar geleden in de VUT ging

bedrijfsleider is geweest. Vanuit het boerenbedrijf is ook zijn interesse voor het weer ontstaan, want juist boeren zijn zeer afhankelijk van wat moeder natuur voor hen in petto heeft. Verder heeft hij ook wat aan meteorologie gedaan voor het behalen van zijn vliegbrevet bij Ultra Light in



Stadskanaal, omdat ook piloten natuurlijk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Op onze vraag hoe hij nu weerman is geworden bij TV-Noord, bleek het dat dit puur toeval was. In april 1995 werd hij door de redactie benaderd vlak voor de aanvang van de eerste uitzendingen, met de opmerking dat er eigenlijk te weinig Gronings in de programmering voorkwam en dat ze het weerprogramma graag in het Gronings wilden hebben. Dus was de vraag of hij een geschikte kandidaat wist voor de presentatie van het weer. Op de vraag aan welke eisen deze kandidaat moest voldoen zeiden ze dat ze eigenlijk zo'n kereltje als mij zochten maar ze dachten dat Jaap geen tijd had omdat hij nog aan het werk was, maar toevallig zat hij net in de VUT en had daar dus wel tijd en zin in. Het antwoord van TV-Noord was: we zoeken niet verder!

Tegenwoordig doet hij nieuws samen met zijn collega Derk Bosscher, die ook in het agrarisch vak zit en als hij het te druk heeft met bezigheden op het land dan staat Jaap klaar om voor hem in te vallen. De combinatie van het weerbericht vertellen op locatie slaat goed aan, zowel bij jong als oud. In het begin werden de locaties uitgezocht door de redactie, maar tegenwoordig helpt Jaap ook mee met het uitzoeken van bijzondere plekje's en gebeurtenissen.

Het was trouwens niet het TV-debuut van Jaap Nienhuis want in 1985 heeft hij al een keer opgetreden in de TV-show van Ivo-Niehe als rode lantaarndrager in de Elfstedentocht. Inmiddels heeft hij deze tocht der tochten al vier keer uitgereden, waaronder de legendarische tocht van

1963, waarbij slechts 67 deelnemers over de finish kwamen waaronder onze taaie weerman. Schaatsen is een van de weinige sporten die hij graag mag doen. Ook de oldambtrit heeft hij al meermalen gereden.

Verder besteedt hij zijn vrije tijd met zingen in een shantykoor van allemaal usquerder mannen van 50+ waarvoor nu een ledenstop is. Op menig feest of bij diverse instellingen laten ze hun gezangen horen die alleen maar in het Gronings worden uitgevoerd, waardoor ze zich onderscheiden van andere shantykoren. Vroeger speelde hij ook nog fanatiek toneel waarbij hij zelfs een keer een toneelstuk van Brecht in het Gronings in Engeland heeft gespeeld. Tegenwoordig is hij slapend lid, vanwege zijn drukke werkzaamheden, maar zodra hij weer meer tijd heeft gaat hij daar weer mee verder.

Naast zijn werk als presentator is hij al 16 jaar ook nog actief als raadslid in Usquert voor de partij Gemeentebelangen, waar ook veel tijd inzit, zeker nu de verkiezingen naderen. De rest van de dag besteedt hij dan nog aan het huis en de tuin. Samen met zijn vrouw leggen ze nu de laatste hand aan het schilderwerk aan de binnenkant zodat ze voor de winter klaar zijn. Daarnaast hebben ze ook nog de zorg over wat kippen, duiven, de hond en een vogel.

's Avonds gaat hij nog vaak op pad om lezingen te geven voor allerlei verenigingen of bij openingen etc. Zoals u leest verveelt Jaap Nienhuis zich zeer zeker niet nu hij in de VUT zit of zoals hij het zelf zegt: "Ik kan het niet wachten om niets te doen". Een opmerkelijk gegeven is dat hij en zijn vrouw ook nooit op vakantie gaan naar het buitenland. Dit vanwege slechte ervaringen qua weer in o.a. Denemarken, Engeland en Frankrijk, waarna hij besloot om nooit meer zijn vakantietijd in het buitenland te besteden. Daarvoor blijft hij liever in het vertrouwde Groninger land met het weerbericht van Pieter Paulusma in de hand!

met: De vijfde tijd wijzen 8/97