

Graddus Nobbe publiceert boek over historie van Wedde

„De Poort van Westerwolde’ door de eeuwen heen

■ WEDDE – Graddus Nobbe begon zijn leven in Veelerveen maar woont al lang, heel lang in Wedde. De liefde voor zijn woonplaats is zo groot dat hij ook wil weten hoe het er in het grijze en minder grijze verleden aan toe ging. Hij verzamelt artikelen over de historie van Wedde. De hoeveelheid artikelen is enorm en Nobbe heeft nu besloten al die verhalen te bundelen tot een geschiedenisboek over Wedde. De heksenprocessen, de Addinga's, ze spelen hun rol in het boek. Een mooi verjaardagscadeau voor het 850-jarige Wedde.

Door **Marcel Looden**

De 59-jarige Nobbe is zo'n verwoed amateurhistoricus met een ontombare nieuwsgierigheid. Alles wil hij weten over de streek waar hij woont. Vijfendertig jaar geleden kwam hij naar Wedde om er als ambtenaar aan de slag te gaan. Later werd hij werkleider bij het werkvoorzieningsschap Wevebo. In zijn vrije tijd was er de geschiedenis. Hij werd lid van de Vereniging Historie en Ge-



nealogie van Westerwolde. „Vier maal per jaar komt er een tijdschrift uit met artikelen over de historie. De meeste leden zoeken zelf in archieven naar informatie.”

Nobbe verzamelde in de loop der jaren tachtig tijdschriften en kreeg zo een enorme hoeveelheid wetenswaardigheden over Wedde in handen. Want het dorp figureerde en figu-

reert natuurlijk regelmatig in het tijdschrift. Nobbe heeft zijn artikel keurig gebundeld en houdt ervan zich regelmatig over de verhalen te buigen. Zijn gegevens zouden wellicht

nooit het huis aan de Ooster-singel hebben verlaten als er niet het 850-jarige bestaan van Wedde was geweest in 2000. Met het oog op dat feest besloot Nobbe zijn artikelen te publiceren.

„In april ben ik begonnen. Ik heb tweehonderdvijftig vellen verzameld. Het zijn de artikelen uit het tijdschrift, soms heb ik er zelf een stuk bijgeschreven. Ik verzamel ook oude foto's van Wedde en die gebruik ik ook.

Het was een drukke zomer, ja. Ik heb er veel tijd aan besteed.” Nobbe schreef dus zelf niet het boek maar was meer de samensteller. Hij zorgde ervoor dat al die informatie in een leeswaardige volgorde werd geplaatst.

Nobbe is enthousiast over zijn werk en vertelt vol vuur over de hoogtepunten uit de historie van het dorp. Over de heksenprocessen, over de Addinga's natuurlijk, die vanuit de burcht als dictatoren over de Weddenaren regeerden.

Over het allereerste begin wordt de lezer natuurlijk geïnformeerd. „Het begon met de

kerk, in 1150. Toen werd de naam Wedde voor het eerst genoemd. Daarvoor woonden er natuurlijk ook al mensen.” Het boek vertelt voornamelijk over het verre verleden. De afgelopen decennia komen in verhouding minder aan bod maar veel van de lezers hebben die periode zelf aan den lijve ondervonden.

Het boek is binnenkort gereed, de druk wordt in Delfzijl verzorgd. „Ik krijg het eerste exemplaar binnenkort toegesonden, het boek wordt volgend jaar tijdens de festiviteiten gepresenteerd.”

„Verzameling van gegevens over Wedde”. Zo luidt de eenvoudige titel van het boek. Een titel, die volgens de samensteller past bij de Weddenaren.

„Gewoon doen en zeggen waar het op staat, zo zijn de mensen hier. Dat is de mentaliteit.” En Nobbe kan dat weten. Hij bestudeert immers niet alleen de historie van zijn dorp, hij is er ook vele jaren actief binnen de muziekvereniging Crescendo. Hij zou dus heel goed zelf in zijn eigen boek over Wedde kunnen figureren.

◀ **Amateurhistoricus Graddus Nobbe: „Gewoon doen en zeggen waar het op staat. Zo zijn de mensen hier.”**

Foto: Harry Tielman

99 14-12-99