



Verleden in Oldambt in tiendelige serie

■ **OUDESCHANS** – Sluismeester Gerrit Jacob Eelders van Staten-zijl was er speciaal voor uit de geschiedenis getreden om gistermiddag in het kerkje van Oudeschans present te zijn. De man die naar eigen zeggen in 1795 (!) het Oldambt voor wateroverlast en Oudeschans van de ondergang redde bleek bereid het eerste exemplaar van de tiendelige serie 'Het Oldambt, mensen en landschap door de eeuwen heen' te overhandigen aan landbouwer en galeriehouder Albert Waalkens. Elk kwartaal zal een aflevering van de serie verschijnen, zodat de geschiedschrijving

van het Oldambt in februari 2002 compleet is.

Met enige regelmaat verschijnen er publicaties over het Oldambt, maar veelal versnipperd en specifiek gericht op dorpen of steden. „Een overzichtelijk boekwerk over de Oldambtsters en bovendien eentje dat vlot geschreven is ontbreekt”, lichte Gerard Beukema, voorzitter van de Stichting Geschiedschrijving Oldambt toe. Op initiatief van historicus Elles Bulder pakte een professionele redactie de handschoenen op om in die leemte te voorzien.

In Het Oldambt wordt ver-

haald over het wel en wee van de bewoners, rijkdom, armoede, zorgen, gewoontes, feesten, geloof, nijverheid en cultuur, maar ook over het ontstaan van het landschap. En natuurlijk over de roerige tijden in het politieke leven van het gebied. Het eerste nummer van de serie behandelt de volkscultuur, voor de tekst tekenen Annette Boswijk en Otto Knottnerus. „Mijn naam komt er niet in voor”, verzuchtte sluismeester Eelders. „Dat gebeurt ongetwijfeld in een nummer over heldendom”.

Voor de Oldambt-serie bestaat volgens uitgever Martin

Scholma van Profiel BV uit Bedum brede interesse. „De serie is per aflevering verkrijgbaar in de boekhandel. Tot nu toe hebben zo'n 500 mensen zich gemeld voor een abonnement. Dat is een goede score, we hebben desondanks besloten de inschrijvingstermijn te verlengen”. Scholma kent de Oldambtsters: eerst even zain of 't ook de muite weerd is... Nou, dat is het zeker.

Losse nummers kosten f 17,50, abonnementshouders betalen f 14,95 en krijgen aan het einde van de serie een handige verzamelband.

▲ Sluismeester Gerrit Jacob Eelders heeft even 1795 verlaten om anno 1999 het eerste exemplaar van 'Het Oldambt' te overhandigen aan galeriehouder Albert Waalkens.

Foto: Hans Banus

99 20-11-99