

Martijn Musch en Shirley Kuiper spelen 'Veldslag in Oldambt' na

# „Het is leuk even de baas te spelen”



▲ Shirley en Martijn in hun achttiende eeuwse outfit. Ze zijn klaar voor een nieuwe kinderopstand in Midwolda.

Foto: Dennis Beek

Van onze verslaggever Marcel Looden

■ **BEERTA/MIDWOLDA** - Om half negen vanochtend wordt de klok in de omgeving van de Ennemaborg in Midwolda teruggedraaid, en niet zo'n klein beetje ook. Het jaar 1748 herleeft. Toen joeg de jeugd van Midwolda enige belastingpachters op de vlucht en was de Oldambtster Opstand een feit. Driehonderd scholieren uit de gemeenten Scheemda en Reiderland doen die opstand vandaag nog eens dunnetjes over. 'Het loeit in het Oldambt' luidt de titel van de manifestatie. Onder die driehonderd zijn Martijn Musch en Shirley Kuiper van de openbare basisschool in Beerta.

Elf jaar zijn ze en, zo geven ze toe, een beetje zenuwachtig voor de dag van vandaag. „Vooral omdat we niet precies weten wat er gebeurt, het is een verrassing”, zegt Martijn. Maar de zin is er wel, het is immers leuk om voor even de baas te kunnen spelen over de grote mensen.

De zin is er ook omdat ze inmiddels weten wat er in die tijd is gebeurd, hoe de Oldambtsters zich ergerden over de regenten en hun pachters en hoe Oranjegezind ze waren en hoe die onvrede op die bewuste dag zichtbaar werd. Meester Miedema heeft hen die kennis de afgelopen weken bijgebracht. „We wisten nog weinig van die periode maar we hebben nu zelfs een video over de Pruikentijd gezien”, is Shirley enthousiast. Juist het vergroten van de kennis van die vergeten achttiende eeuw was een be-

langrijke reden voor Harm van der Veen en die anderen van het Veenkoloniaal Museum in Veendam om het spektakel op touw te zetten.

## Kledingwerkboek

Nee, pruiken behoeven zij vandaag niet te dragen. Die tooien waren voor de francofiële regenten en niet voor het gewone volk. Maar speciale kledij dragen ze natuurlijk wel. Geen spijkerbroeken of t-shirts maar gerafelde hemden, petten en klompen. „We hebben een kledingwerkboek gekregen en thuis deze spullen gemaakt.” Gemakkelijk bewegen kunnen ze met die kledingstukken in ieder geval en bewegen moeten ze vandaag zeker. Want al weten ze niet precies wat er gaat gebeuren, ze weten dat ze een tocht in het omgeving van de Ennemaborg moeten maken, deels door het Midwolderbos, en dat ze daarbij de dagen van toen moeten doen herleven. „Het is ook een wedstrijd”, vertelt Martijn. „Er wordt gekeken wie het het beste doet en later worden er prijzen uitgereikt.”

Kort na het middaguur beginnen Martijn en Shirley met de andere kinderen van hun groep acht aan hun avontuur. Op het heetst van de dag dus. Gelukkig hebben ze een goede conditie, Martijn doet aan karate, Shirley zwemt en gymt. En plankenkoorts hebben ze ook niet want op school spelen ze regelmatig toneel en momenteel bereiden ze zich voor op een musical. 'Spoken op Grieselstein'. Maar eerst wordt er vandaag 'geloeid' in het Oldambt.

GD 14-5-98