

Evangelisch Lutherse Gemeente Pekela viert 250-jarig bestaan

Op zondag 31 augustus a.s. zal de Evangelisch Lutherse Gemeente Pekela, vieren dat 250 jaar geleden de stichting van hun Gemeente plaats vond.

Op 2 juni 1753 kregen Harm Jans en Christiaan Fürcken antwoord op hun request aan de stad Groningen of het haar gepermitteerd moge zijn om een Kerk en Predikant te hebben. Na gehoord rapport, hebben de H. Heeren Burgemeesteren en Raad der Remonstranten het verzoek ingewilligd.

Op 31 augustus zal Pekela dit feit herdenken in een herdenkingsdienst onder leiding van de heer Dick Kuyt, die op 15.00 uur zal beginnen.



Tevens zal een jubileumboek worden uitgegeven over 250 jaar Lutheranisme in Pekela, samengesteld door dhr. J.H. Poppen en dhr. v.d.Spoel. Op 13 en 14 september zal er



en uitgebreide tentoonstelling te bezichtigen zijn over de jubilerende Luthersé Gemeente tijdens het monumentenweekend. De kerk is beide dagen open vanaf 10.00 uur.

Onderdeel hiervan is een grote collectie van foto's van het gemeenteleven, die door diverse mensen zijn samengebracht. Ook zullen diverse (antieke) religieuze voorwerpen tentoongesteld worden. Een deel van de foto's zal ook te zien zijn in het jubileumboek, waarvoor men ook gereduceerd kan inschrijven tijdens deze dagen. Een proefuitgave ligt ter inzage. Tevens zijn er diverse stands waar posters, kaartjes, pentekeningen, handgemaakte wenskaarten enz. verkocht zullen worden.

Info: Ria Engels, Onstwedderweg 18 9663 BA Nieuwe Pekela, tel. 0597-646601

Eurojourn. 27-8-03