

Zoon van laatste eigenaar wil boek maken over Kanaalster hotel

# Panman had 'stroomend water en telefoonnummer 7'

■ GRONINGEN/STADSKANAAL - Een aardappel-schaal, een originele rekening en een aantal foto's in historische boeken over Stadskanaal. Veel andere tastbare herinneringen aan voormalig Hotel Panman heeft Piet Braam (55) niet. De zoon van de laatste eigenaar woonde zelf 22 jaar in het hotel aan de Semsstraat in Stadskanaal en wil graag een boek schrijven over het bedrijf dat in 1964 verkocht werd en vijf jaar later tegen de vlakke ging.

Door **Sander van der Werff**

Hotel Panman was een begrip in de regio. Het pand telde tien kamers, waarvan er in werkelijkheid maar zes verhuurd werden. De overige vertrekken waren voor familie en de diensmeiden. 'Stroomend koud en warm water op alle kamers', zegt het Officieel Zak- en Adresboek uit 1935 over het hotel. 'Logies met ontbijt 2,50 gulden. Diner 1,75 en hooger. Telefoonnummer 7.' „Inderdaad, een cijfer”, zegt Braam. „Het huidige telefoonnummer van mijn moeder eindigt nog steeds op die 7.”

Geert Teis, destijds inmiddels vertrokken uit Stadskanaal, wijdde twee coupletten van het gedicht 'Raaize langers tien plaatjes van 't Knaol' aan Hotel Panman:

'...Den komt 'n aol bekende,  
Bie de Nijveenstermond:  
Eerst Hotel Slim, tou Panman,  
Hou hait 't op 't aovenstond.'  
Daor het dei gaoi' Nann' Fietje,  
Ons aalmaal dansen leerd...  
Daor speulde op dat bovenzaol  
Paul Dassie mit hond en peerd.'

Piet Braam liep al geruime tijd met het idee



▲ Piet Braam, de zoon van de laatste eigenaar, woonde zelf een tijdlang in Hotel Panman. Hij gaat een boek over het inmiddels afgebroken hotel schrijven.

Foto:Dennis Beek.

rond een boek te schrijven over het hotel. Toen de voormalige leraar Spaans aan de Hanzehogeschool in de stad-Groningen onlangs vervroegd met pensioen ging, had hij tijd over om zijn plan verder uit te werken. Hij plaatste een

advertentie in deze krant waarin hij een oproep deed aan iedereen die nog oude menukaarten, foto's of andere herinneringen aan Panman in zijn bezit heeft. „Een meneer uit Muntendam heeft inmiddels gereageerd. Hij had nog een

suikerzakje van het hotel.”

Braam werd in 1942 in het hotel geboren en woonde er tot 1964. „Met mijn ouders, mijn twee broers en mijn zus. Ik heb altijd op de kamers 0, 1 en 2 geslapen. Het was erg leuk om daar te wonen. Je had altijd vreemde mensen om je heen: de bridgeclub kwam er, net als ondernemers en kerkgenootschappen. Bij speciale gelegenheden haalden we een kok uit Groningen en obers uit Veendam. We hebben zelfs een jaar lang onderdak geboden aan een klas omdat de school nog niet klaar was. Hoogtepunten waren de bruiloftsfeesten. Als de rode loper dan voor de ingang werd gelegd, was je trots dat je in het hotel woonde.”

Het pand aan de Semsstraat werd in 1866 gebouwd. „Maar wie dat gedaan heeft en wie er allemaal gewoond hebben, zou ik graag willen weten”, zegt Braam. Het hotelbedrijf begon onder de naam Slim. Daarna werd het overgenomen door Panman. Braams grootvader nam het hotel van de zieke heer Panman omstreeks 1905 over en had de leiding tot 1941. Toen kwam Braams vader aan het roer. Eind 1964 deed hij het hotel van de hand.

Hij kreeg een goed bod van een benzinemaatschappij die een pompstation wilde vestigen op de plaats van het hotel. Zover kwam het niet. 'Panman' stond vier jaar leeg en vormde een spannend speelterrein voor de jeugd. Toen de familie Braam het hotel verliet, werd de inboedel verkocht. Veel documenten gingen verloren. Het inmiddels verpauperde hotel ging in 1969 onder de slopershamer om plaats te maken voor een supermarkt. Slechts een van de twee karakteristieke kastanjabomen overleefde de nieuwbouw.

98 0-5-98

X