

Gronneger limericken voor Kees Visscher

■ **STADSKANAAL** - De Groninger literatuur heeft er een uniek boekwerkje bij, geschreven door mevrouw G. Panman uit Borger. De geboren Musselkanaalse heeft 49 limerick-actige verhaaltjes gemaakt in het dialect. Het eerste exemplaar was voor Kees Visscher.

Het idee voor het boekje is ontstaan tijdens de fietstochten die ze maakte met haar man. Tijdens de ritjes maakte mevrouw Panman gedichtjes op de plaatsnamen. De meeste plaatsen in het Oost-Groningse worden dan ook genoemd. „Mijn man moest daar altijd om lachen. Dus waarom niet meer gemaakt voor een boekje.” Het blijft waarschijnlijk niet bij één boekje. Een dertigtal gedichten ligt alweer op de plank voor een vervolg. Het eerste boekje is gedrukt in een oplage van 300 exemplaren en is alleen te koop bij boekhandel Van Heuveln in Musselkanaal.

GD 20-3-97