

VEUR BEREND BOTJE EN SIEMON REKER

Van Berend Botje waiten wie zo goud as
zeker dat hai zien skeepke luit voaren
op wieken en moaren hail noar Zuudloaren
woar hai op kloarlichten dag in ains foetsie was.

Sunt dei tied is der taauwtrekkerij
over Berend zien lot en allerdeegs in Den Hoag
blift der aalgedureg , ook over de vroag
woar of hai her kwam, kikkakkerij.

Moar boven aal, 't is 'n woarhaaid as 'n kou,
willen benoam Grunnegers waiten
woar Berend zien waige ston: in Grunnen, Delfsiel of op Knoal.

Luu, wie kinnen der nait meer om tou,
op 't antwoord huft (of huft) moar aine swaiten:
Siemon Reker, ons nije doctor in de Nederlandse taal.

De Wollen