

Scheemda eet Friese koek

Wit
4-10-86

● Het lag zomaar bij de koffie, donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Scheemda: een plakje Friese kruidkoek van, nou ja dat doet er verder niet toe.

Maar heel duidelijk Fries, verpakt in een cellofaantje met het wapen van die provincie erop. Wel lekker, maar eh..., Scheemda, jullie zijn toch altijd zo voor Groningen en de Groningers. Waarom dan geen Grunneger kouke van bloedeigen bodem? Burgemeester Ale Post at ervan met lange tanden. Hij: „Ik erger me hier bont en blauw aan. Want ik wil Grunneger kouke”.

Maar wethouder Pieter Drenth: „Ik kan dit best waarderen. Die Friezen houden hun cultuur hoog, daar kunnen wij, Groningers, nog 's een voorbeeld aan nemen.” En hap, weg was de Friese koek.

Maar collega-wethouder Boer: „Ik vind dit een slechte zaak. Eigenlijk hadden we die plak moeten weigeren.”

Drenth nog gauw even: „Prima, dan had ik er nog één kunnen nemen”. Blijft de vraag hoe die Friese plak koek in de Scheemder raadszaal belandde. Uitgerekend Scheemda, dat zelfs zijn eigen borrel maakte, u weet dat: het Scheemder schoevertje. En nu dit. Hoe kwam die koek daar?

Juffrouw van het gemeentehuis (gichelend): „Omdat..., hi, hi, een collega van ons naar Friesland vertrekt. Die heeft op Friese koek getraceerd”.

O, dan was het dus maar eenmalig.



BURGEMEESTER ALE POST VAN SCHEEMDA „...Ik wil... Grunneger kouke!”

foto: Harry Tielman

„Dacht ik wel ja. Maar zeker weet ik het niet”.

Navraag.

„Nee, 't was toch niet van die collega. Dit waren verpakte plakken koek, is het niet? Daar zijn hele dozen vol van ingekocht”.

Zonder dat de burgemeester het weet. En die wil die koek niet.

„Tja, ik weet het verder ook niet.”
Er komen waarschijnlijk nog heel wat raadsvergaderingen in Scheemda, opgeluisterd met... Friese kruidkoek.