

'DOU MIE MOAR N LEKKER MOLLEBOONTJE'

LOEKS D-6-90
94

Bij uitgeverij Profiel in Bedum verscheen n Grunneger Roman-
nechie getiteld 'Dou mie moar n
Molleboontje'. Ter gelegenheid
van 75 jaar Grunneger Verainen
Zwolle schreef de oud-Veendam-
mer journalist Jan Prijt deze ro-
man. In het Grunnegers natuur-
lijk, maar ook goed leesbaar
voor de liefhebbers van een
streekroman die deze taal niet
spreken.



■ ...Jan Prijt...

Het verhaal speelt zich af rond 1930.
Hinnerk Stiekel is met zijn vader en
moeder verhuisd van Veendam naar
Zwolle. Vader heeft een andere be-
trekking gezocht en in de provincie
was geen werk voor hem. Zo komen
zij in Zwolle terecht. Hinnerk, 'n
vent van 15 jaren voelt zich niet zo
thuis in de Overijsselse hoofdstad.
Een van de belangrijkste dingen die
hij daar mist zijn de Mollebonen,
een echte specialiteit uit Groningen.
Soms wordt een voorraadje van die
lekkernij uit 'Stad' (er is maar een
stad en dat is Groningen) meegenomen.
Hinnerk ontdekt op een dag dat
de voorraad Mollebonen op is. Hij
wordt er naar van. Bij thuiskomst
voor het avondeten vertelt vader
Knelis dat er enige Groningers in
Zwolle zijn die een vereniging op
willen richten. Hinnerk is verbaasd
en verrast als hij hoort wat de naam
van de nieuwe vereniging moet wor-
den: De Molleboon. Tijdens de op-
richtingsavond, die door de familie

Stiekel natuurlijk bezocht wordt
hoopt Hinnerk te ontdekken of het
bestuur van de vereniging kan zoren
dat er echte Mollebonen in
Zwolle komen.

Die avond zegt de voorzitter dat ze
nog wel met Hinnerk over de Molle-
bonen zullen spreken. Toch zal het
nog jaren duren voordat Hinnerk en
de vereniging samen over de Molle-
bonen praten.

Tegen de tijd dat de vereniging haar
10-jarig jubileum wil gaan vieren
vraagt Vader aan Hinnerk of hij er
voor voelt in Groningen Mollebonen
te gaan kopen voor de vereniging.
Vader en moeder denken stilletjes
dat het voor hun zoon ook tijd wordt
aan de toekomst te denken, en hopen
dat hij niet alleen Mollebonen zal
meenemen, maar dat hij in zijn ge-
boorteplaats ook oude vrienden en
vriendinnen zal treffen.

En dan begint het verhaal pas goed.
De reis van Hinnerk moet geregeld
worden, hij gaat via familie in Ter
Apel naar Veendam. In Veendam lo-
geert hij bij z'n grootouders. Veel
belevissen verder ontmoet Hin-
nerk inderdaad zijn grote jeugdlief-
de. Zijn angst dat Maaïke Bos, zo'n
aardig meisje, al lang een vrijer
heeft, misschien wel getrouwd is en
kinderen heeft, blijkt ongegrond.
Beiden denken vaak terug aan hun
jeugd samen. En de liefde blijkt ook
nu wederzijds.

*Hoe het verder gaat met Maaïke en
Hinnerk en de verrassing die de
Groningers in Zwolle voor hen be-
denken kunt u lezen in 'Dou mie mo-
ar n Molleboontje'. Voor f 24.95
verkrijgbaar in de boekhandel of
rechtstreeks bij Uitgeverij Profiel te
Bedum.*