

TIP VAN DE DAG

In de stad Groningen gaat vandaag de manifestatie De magie van het boek van start. Tot de hoofdstad van de provincie zullen de activiteiten rondom het boek door de jaren heen echter niet beperkt blijven. Diverse plaatsen haken gaandeweg op het evenement in, zoals in Leens, Usquert en Winschoten. Er is in deze laatste plaats een stadswandeling opgezet die de titel Saul van Messel en het joodse leven in Winschoten meekreeg. De tocht gaat langs de sporen die Van Messel (pseudoniem voor Jaap Meijer) in zijn geboorteplaats achterliet. Dichter Jean Peirre Rawie verleent zijn medewerking.

