

De dood is weer helemaal in en waarschijnlijk om die reden verscheen afgelopen week de bloemlezing *Ik heb alleen woorden*, waarin honderd Nederlandse gedichten over afscheid, dood en rouw zijn opgenomen. Met elkaar geven ze een beeld van hoe Nederlanders zich proberen te redden in de moeilijkste momenten van hun leven. En dat beeld blijkt zowel zwaar-moedig als luchthartig te zijn. Onbekende en bekende dichters, zoals Herman de Coninck, Ida Gerhardt, Jean Pierre Rawie, Gerrit Komrij, Tom Lanoye, Leo Vroman, Judith Herzberg, worden in deze door Hans Warren en Mario Molegraaf samengestelde bundel aan het woord gelaten.



▲ Ook de stad-Groninger Jean Pierre Rawie dicht over afscheid, dood en rouw in 'Ik heb alleen woorden'.

990 26 3 980 Foto Archief DGP