

# Echt nieuws onder de zon

WC 3-4-92

Eerlijk, dat ik een boekje geschreven heb over het Gronings is geen reden om hierover te schrijven, ook al is het nog zo'n apart werkje als u het mij vraagt. Het is dat je dankzij zo'n publicatie achter bijzondere processen komt en voor het doorgeven van dat inzicht moet ik dan maar voor een keer over mijn persoonlijke gêne heenstappen.

Door **Siemon Reker**

De uitgever wil graag een zo groot mogelijke bekendheid geven aan zo'n nieuw produkt en zorgt er onder andere voor dat redacties van media benaderd worden. Groot en klein, voor de uitgever maakt dat geen verschil, als mensen er maar achter komen dat er iets nieuws van hem op de markt is dat ze zouden moeten kopen. Zeker als de uitgever in het Westen zetelt, is er regelmatig contact over namen en adressen van kranten en andere periodieken die de moeite van het benaderen waard zijn. Gewoon commercie, de uitgever moet zijn bestaan er door verlengen.

Demedia hebben alle hun eigen benadering. Is het de moeite waard, is het journalistiek genoeg om erover te berichten? Journalistiek: het jaloersmakende criterium dat voor deze beroepsgroep een ideale basis is om gewoon dat te doen en te laten waar ze zin in hebben. Belt de dame van de uitgeverij met de mededeling dat een krant (ergens in Groningen) zou terugbellen of ze 'er wat' aan zouden doen. De mevrouw die bij de krant de telefoon had opgenomen wist dat niet zo zeker, want Siemon Reker had al zoveel boekjes over het Gronings geschreven. Zo kom je nog 'es achter de drijfveren van het noordelijk journaillie! Via een argeloos telefoontje ('Is dat boekje misschien wat voor jullie?') vertoont de doorgaans geheime redactieruimte zich plotseling schaamteloos in alle naaktheid. Onthullende journalistiek: nieuws, nieuws, ècht nieuws, alleen daar gaat het om en in andere dingen zijn wij niet geïnteresseerd.

Nemen we de uitslag van FC Groningen ook mee vandaag? Alleen als ze verloren hebben, want dat is de laatste drie wedstrijden niet gebeurd. En hoe staat het met de bijdrage van Pelleboer? Als het weer omslaat doen we een paar regels op pagina drie, anders laten we het



Foto: Peps-Unie

zitten. De sport en de binnenlandredactie redeneren trouwens net zo als de kunstredacteurs: jongens, er komt alweer een nieuwe roman uit van Maarten 't Hart, doen we daar wat aan? Nee hoor, niks. Als 'ie weer 'es een essaybundel uitbrengt, dan willen we daar nog één keer aandacht aan schenken, behalve als het weer over Bach of orgels gaat, of over stekelbaarjes. Of z'n poëziedebuut, dat kan ook wel een keer, maar anders is het geen nieuws. Try-out van Freek de Jonge in Winschoten? Houdt dat nou nooit een keer op, daar doen we de laatste tien jaar toch al niets meer aan? Nieuw boek van Kees Visscher: Die had er al één geschreven, wat wil ie dan nog? En trouwens, die teksten hebben al in een andere krant gestaan. Wat nieuw Drents zakwoordenboek? Er was toch al dat boek van Hadde-ringh-Veenstra op de markt en is dat niet goed genoeg verkocht soms? Ja maar, nu is het van Jan Tissingh.... Okee, vooruit, zestig regels dan, maar noem het Nedersaksisch Instituut er niet bij, dat is al gebeurd bij dat andere woordenboek in 1979. Maar dan willen we over die Tissingh ook niks meer in de krant hebben, begrepen?

En op de afdeling buitenland gaat het net zo: mijnrampen in Turkije doen ze niet, hebben ze al zo vaak gehad; over het Midden-Oosten berichten ze al een kwart eeuw niet meer, want dat is ook aldoor hetzelfde met alleen maar

nieuwe slachtoffers; vliegtuigongelukken en ontvoeringen halen de krant in geen jaren meer. Neen, alleen als het werkelijk nieuws is, dan besteden wij er aandacht aan. Zo zijn onze principes. Deze sluiten naadloos aan bij de bak over de jubilaris voor wie een cadeau moest worden verzonden. Wat er ook bedacht werd, alles was al in zijn bezit, *zulfs n mooi bouk het e aal*. En dat staat gewoon in een moppenboek van Jan boer, terwijl een of andere krant ergens in Groningen dat principe in de praktijk brengt!

De dame van de uitgeverij wilde ook na voorzichtige aandrang niet kwijt welke krant zo had gereageerd. Dat is onterechte bangheid van Haagse zijde. Het is immers van tweeën één: of ik vind het helemaal oninteressant waar die aspirant leerling-journaliste in spe de telefoon aannam, of ik kom er moeiteloos achter. Ik kijk de komende week gewoon even in alle gangbare media in het Noorden om te zien wie uitsluitend echt nieuw nieuws brengt en al het andere oudbakken gebeuren achteloos als oud vuil links laat liggen. Die laatste krant vind ik zo'n bijzonder medium dat ik me daar blindelings een abonnement voor het leven op neem. Daar wil ik geen uitgave van missen natuurlijk. Eh, hoe vaak zouden ze kunnen verschijnen trouwens?

◀ „...weten we nog niet hoor; die Siemon Reker heeft al zoveel boekjes over het Gronings geschreven...”