

Dikke Woorden in het Gronings

De een verzamelt postzegels, de ander suikerzakjes. Siemon Reker verzamelt dikke woorden. Woorden als bloedlink, asgrauw, zonneklaar zijn voor Reker een plezier. Maar wanneer het dikke woord knipoogt naar het Gronings dan is de streektaalfunctionaris helemaal in zijn sas. Dan geniet hij met volle teugen. Je maakt hem niet gelukkiger met woorden als bragelvet, strontdeurnat en bunzeldrok.

Dat er heel veel van dit soort dikke woorden bestaan blijkt uit het boekje 'Dikke Woorden' dat onlangs door Reker is volgeschreven.

Niet alleen Reker houdt van dikke woorden. Met hem ruim duizend mensen. In een zeer korte tijd, twee weken om precies te zijn, was de eerste druk, duizend exemplaren, uitverkocht. Deze week is de tweede druk (1500 exemplaren) voor verkoop beschikbaar.

Dikke woorden zijn woorden die iets bijzonders uitdrukken of benadrukken. Doodnijsgierig, steerdoen, prinsheerlek.... Reker heeft er enkele honderden van verzameld.

In het boekje 'Dikke Woorden' geeft de streektaalfunctionaris tekst en uitleg over het ontstaan van de woorden, de variaties erop, de vertakkingen ervan naar andere provincies, en uiteraard wordt veel aan-



dacht besteed aan de betekenis. "Ik heb een rijtje aangelegd van leuke woordjes met een knipoog naar het Gronings," vertelt Siemon Reker "waar je ook dikke boeren en dikke auto's hebt."

'Dikke Woorden' wordt uitgegeven door uitgeverij Profiel in Bedum. Voor de liefhebber is 'Dikke Woorden' een gloepensmooi boekje.