

Tjesse Roorda met pensioen na 49 jaar boeken en drukwerk

Een vol leven van lood, linotypes en literatuur

■ **STADSKANAAL** – Of de boekhandel nou uit Stadskanaal zou verdwijnen, nu hij de zaak zo goed had kunnen verkopen? Dat dus niet. De boekhandel wordt onder dezelfde naam maar onder een andere eigenaar en op een ander adres gewoon voortgezet, maar Tjesse Roorda houdt het met zijn 62 jaar voor gezien. Een gouden bod op het pand aan de Hoofdstraat en een ook al heel best bod op de boekhandel. Roorda wijdt zich voortaan aan zijn postzegelverzameling en nog een heel klein beetje aan de werkzaamheden die hij nooit heeft kunnen laten: de drukkerij.

Door **Mat Ringers**

De boekhandel zit al vanaf 1963 aan de Stadskanaalster Hoofdstraat. Weliswaar op verschillende adressen, maar aan de Hoofdstraat, het beeldbepalende gezicht van het winkelgedeelte van Stadskanaal. Nog net geen vijftig jaar zat Tjesse Roorda in het vak. Waarom hij de vijftig jaar niet heeft volgemaakt? Ach, hij zou het best gewild hebben en met pensioen wilde hij eigenlijk helemaal niet ondanks een fikse maagbloeding onlangs, maar het bod, hem vorig jaar al gedaan door de textielmagnaat Henk ten Hoor, was zoveel als onweerstaanbaar.

Populair

De zakenman Roorda wil zich over de hoogte van het bedrag niet uitlaten, maar dat het een heel best bedrag is, wil hij niet ontkennen. Stadskanaal is populair als vestigingsplaats voor middenstanders. Makelaars noemen bedragen van drieduizend gulden de vierkante meter, de 'straat' weet dat de scheidende boekhandelaar zijn pand voor 850.000 gulden van de hand gedaan heeft en dat er ook een heel plezierige bedrag geboden is door de Winschoter boekverkooper Nieborg voor de voortzetting van het bedrijf



Foto: Anne Marie Kamp

pal naast Autorama.

Hoe populair Stadskanaal is als vestigingsplaats blijkt wel uit het feit dat Roorda de kopers in rijen heeft kunnen ontvangen. De eerste, die was er vorig jaar november al, heeft uiteindelijk het pleit gewonnen. Een textielzaak op de plaats waar nu boeken over de toonbank gaan, maar

zoveel hart heeft 'Tjesse Roorda wel voor het boek, ook de boekverkoop gaat gewoon door.

Besmet

Het is een beetje een familievirus. Je bent er mee besmet, maar je hoeft je er niet voor te schamen. De hele familie immers zit in de wereld van het

◀ **Tjesse Roorda heeft zijn boekhandel voor een leuke prijs aan de man gebracht.**

boek en de drukkerij. Tjesse Roorda leerde zelf het vak in de oorlog bij de Groninger drukkerij Dijkstra. Daarna waren 'zijn' drukkerijen altijd boekdrukkerijen/uitgevers, zoals Bosch en Keuning in Baarn. Achter zijn huidige bureau aan de Hoofdstraat komt in één greep een nostalgische verzameling aan lood en zelfs een gelei vandaan die moet bewijzen dat het oude handwerk nog niet geheel vergeten is. Het Refaja ziekenhuis profiteert ervan. Hij heeft niet onder de belofte vandaan gekund dat hij het personeelsblad 'Kontakt' de eerste jaren nog blijft monteren en produceren. Een andere greep vanachter het bureau en de persklare proeven komen tevoren schijn.

De drukkerij heeft hij al eerder weggedaan. In 1986. „Maar ik mis hem nog, hoor. Het begroot me nog steeds wel een beetje.” Maar ja, het vak zoals hij het geleerd heeft, dat bestaat niet meer. „In mijn hart ben ik meer drukker dan boekhandelaar, maar ik ben in de eerste plaats ambachtsman. De computer interesseert me niet.” De computer is een aardig ding om tegen te schaken maar niet om een goed stukje drukwerk af te leveren. Nee, het dreunen van machines, dat was het. En toen hij onlangs een bezoek bracht aan het Grafisch Museum in Amsterdam, stond hij binnen de kortste keren een echte oude machine, een stopcilinder, te demonstreren. „Er zat niet eens een aanleg op en dat wisten ze daar niet eens.”

Net als de bakker die zijn eigen gebak niet eet, leest de echte boekhandelaar zijn eigen boeken niet. „Toen ik nog geen boekhandelaar was, las ik meer. Toen ik met vakantie was, na de maagbloeding, heb ik elf boeken gelezen.” Zes weken vakantie gehad dus? „Nee, nee, in veertien dagen. Ik word straks ook lid van de bibliotheek.”