

Moet dat zó?



Het interieur van de kerk van Middelbert, na de restauratie door de Stichting Oude Groninger Kerken



Moet dat zó?

Laten wij onze prachtige oude Groninger kerken zó verkommeren?

Eeuwenlang waren ze een baken in het landschap en het hart van hun dorp. Nu worden ze bedreigd. Want veel kerken raken de laatste tijd buiten gebruik. Of het onderhoud wordt te duur voor de kleine dorpsgemeenschap. Weer en wind hebben al gauw vrij spel door de gebroken ruiten en de gaten in het dak.

Laten wij ze nu aan hun lot over?

Of kunnen we er wat aan doen?

Ja, dat kan.

Al tien jaar bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken, die wil redden wat verloren dreigt te gaan. In



De kerk van Niehove



De preekstoel in de kerk van Niebert



Het orgel in de kerk van Midwolde

die tijd heeft de Stichting meer dan dertig van die kostelijke oude kerken overgenomen. Twaalf ervan werden gerestaureerd. Ze zijn nu weer het centrum van het opbloeiend dorpsleven. Want de dorpen kregen hun hart terug.

Die redding kon alleen slagen dank zij de hulp van velen die de Stichting met hart en beurs steunden.

Ook uw hulp is hard nodig, want het werk moet kunnen doorgaan. Al voor twintig gulden per jaar kunt u donateur worden. Uw bijdrage wordt twee maal per jaar beloond met interessante publicaties over de oude kerken en hun geschiedenis, en met uitnodigingen voor kerketochten. Maar bovenal draagt u metterdaad bij aan het behoud van veel onvervangbare Groninger dorpskerken.

Zelden heeft u zó weinig geld zó goed besteed.